



En utbytestermin nära natur och hav

Innan avresa

Ända sedan jag började på KTH visste jag att jag ville åka på utbyte. Då jag började bli skoltrött och kände för att byta miljö ville jag helst åka iväg så tidigt som möjligt, vilket blev höstterminen i trean då det fungerade bra med den master jag valt (Teknik och Hållbar Utveckling).

Jag ville plugga i ett engelsktalande land och lockades verkligen av den varierande naturen i Australien. I och med att jag är mer en natur-människa än stadsmänniska tyckte jag Wollongong lät perfekt för mig – en mindre stad som har både hav, natur och berg, samtidigt som det ligger nära Sydney (ca 1,5 h ifrån med tåg) om jag skulle känna för storstadslivet.

Ankomst

University of Wollongong, UOW, erbjuder gratis skjuts från flygplatsen i Sydney till ens boende i Wollongong, vilket är perfekt när en anländer jetlaggad med mycket packning i ett helt nytt land. Jag ankom till Australien ca 2 veckor innan studiestart. Det tyckte jag var precis lagom då jag hade några dagar att landa efter jetlagen innan jag började socialisera med folk. "O-week", mottagningen som mitt boende anordnade, började 9 dagar innan skolstarten. Den bestod mest av dagsaktiviteter som bland annat café-runda i staden, gratis inträde till djurpark, laserdome, vandring till utsiktsplats m.m. Det var väldigt kul att vara med på både för att få en introduktion till staden men också för att lära känna folk i ens boende. Skolan hade knappt någon mottagning, tydligen är det mer aktiviteter under vårterminen, men personligen tyckte jag det räckte med aktiviteterna via boendet. Dock gjorde det att jag inte lärde känna så mycket folk utanför mitt boende.

Ekonomi

Jag hade utökat CSN, CSN-lån för resa till landet och fick resebidrag från KTH. Detta blev väldigt knapert på slutet och jag hade egentligen behövt något stipendium i och med att jag inte hade så stora besparingar sen innan, samtidigt som Australien är ett dyrt land och jag ville resa mycket under terminens gång och efteråt. Största utgiften var boendet som kostade ca 10 500/månad, men då ingick även alla måltider. Dessutom blev det flera andra stora utgifter som exempelvis visum som kostade ca 4000kr och flygbiljett. Dock såg jag till att dra ner mycket på vardagskostnaderna genom att bl.a. inte äta ute så mycket och att resa billigt (tältade t.ex. mycket), vilket gjorde att jag ändå hade råd med allt jag ville göra under mitt utbyte. Skulle dock ändå rekommendera att ha en bra buffert för att se till att pengarna räcker till för allt en vill göra.

Boende

UOW garanterar boende för utbytesstudenter, och av bekvämlighetsskäl valde jag att bo i ett av dessa boenden, International House. I efterhand är jag så glad att jag gjorde det trots att det var så dyrt. Detta eftersom det bidrog så mycket till min upplevelse under utbytet, framförallt för att det var superlätt att lära känna massa människor, främst andra utbytesstudenter men även flera australiensare. Folk socialiserade inte riktigt i klasserna och eftersom universitetet inte hade så mycket mottagningsaktiviteter var det mest bara dem i boendet som jag lärde känna. Men eftersom det bodde ca 90 personer i boendet så lärde jag känna väldigt många ändå, jämfört med om jag hade bott i en delad lägenhet. I och med att vi spenderade så mycket tid tillsammans så blev jag väldigt nära många. Det fanns alltid något att göra i boendet – spela pingis, bordfotboll, kolla film, spela kort och det var alltid flera som hängde i de gemensamma rummen, vilket gjorde att jag från dag ett aldrig kände mig ensam. Varje vecka anordnades dessutom minst en aktivitet, så som pingisturnering, karaokekväll,

rollspel, debattkväll, spelkväll eller andra tävlingar, vilket alltid var kul att vara med på. Varje korridor hade en Student Leader, SL, som är mer ansvarig och det gick alltid att vända sig till någon av dem om det skulle vara något. Boendet låg ca 20 minuter gång från stranden, 20 min gång från Wollongong centrum och 5 minuter med buss från universitetet, som var gratis för alla studenter. Alla måltider ingick och serverades i en "skolmatsal" där vi alla åt tillsammans. Frukosten och middagen var väldigt bra, men lunchen var dock sådär då det bara var lite plocksallad och mackor. Har aldrig varit så trött på mackor som efter detta utbyte.



Några i mitt boende under en sportturnering via universitetet

Man bodde i en korridor med ett rum på ca 17 kvadrat och delat badrum med ca 10 andra. Rummen var fräscha men kändes väldigt kala och opersonliga, så kan tipsa om att ta med mycket foton eller posters att hänga upp på väggarna. Isoleringen var dessutom väldigt dålig, vilket innebar att det var jättekallt inomhus när jag ankom i juli och väldigt varmt när jag åkte hem i januari. Se därför till att ha med ordentligt med kläder om du åker under höstterminen (deras vårtermin) – även om det var varmt utomhus tog man ofta på varmare kläder när man gick in. Täckning ingår dessutom inte, så de första nätterna innan jag fixade ett var iskalla, trots att jag sov med underställ, jacka och mössa. Ofta finns det flera täcken kvarlämnade från tidigare studenter så det ska inte behöva köpas själv.

Några andra skandinaver som jag lärde känna utanför mitt boende bodde i ett annat studentboende, Kooloobong. Detta boende hade inte så många aktiviteter och inga bra gemensamma rum att hänga i, vilket gjorde att det inte var lika lätt att lära känna andra, och de hängde mest inom ett skandinaviskt gäng. Ett annat svenskt kompisgäng bodde i en delad lägenhet och även dem hängde bara med det skandinaviska gänget. Dessa boenden hade dock billigare hyra, men samtidigt blev det att de åt ute mycket medan vi alltid åt i vårt boende, så jag tror att det inte var allt för stor prisskillnad ändå i slutändan. Vet inte så mycket om de andra studentboendena, men tror de säkert också kan vara bra och mer sociala än Kooloobong.

Universitetet och studierna

University of Wollongong har omkring 30 000 studenter, och en stor andel är internationella, ca 12 000. Detta är inte bara utbytesstudenter, utan många gör även hela sin master där, flera i mitt boende gjorde det bland annat. De tekniska fakulteterna är en av de bästa i Australien och är högt rankade i världen. Kursernas kvalitet och svårighetsnivå varierar naturligtvis från kurs till kurs, även om man i allmänhet kan säga att UOW förväntar sig att eleverna ska plugga och lösa problem på egen hand.

Upplägget på studierna var annorlunda jämfört med på KTH. Alla 4 kurser läses samtidigt och schemat är detsamma varje vecka. Det var inte så mycket schemalagt jämfört med vad jag är van vid, endast en föreläsning och en övning per kurs per vecka, vilket gjorde att jag var i princip ledig varje måndag och tisdag. Dessutom läste jag inga räknekurser, förutom till viss del Geologin, vilket gjorde att plagget mest bestod av att läsa några texter varje vecka och skriva flera inlämningar utspridda över terminen som bidrog till ens slutbetyg, istället för mycket eget räknande som jag tidigare var van vid. I och med att det var många inlämningar under terminens gång så var tentan inte lika avgörande för

betyget som på KTH, vilket jag tyckte var skönt. Generellt skulle jag säga att studierna var enklare i Australien än på KTH.

Den största omställningen pluggmässigt var nog geologi-övningarna. Jag är van från KTH att någon räknar igenom uppgifter på övningarna, men i Geologin, som var den enda räknekursen jag hade, blev vi bara tilldelade uppgifter och fick räkna på egen hand utan någon egentlig genomgång. I och med att jag inte kände någon i klassen och därför inte hade några naturliga pluggkompisar att fråga, tyckte jag att det var svårt/jobbigt om det var något jag inte förstod. Oftast löste det sig dock om jag bara ställde många frågor till lärarna och de jag satt vid samma bord som. Det är ett stort tips – våga fråga massor även om du känner dig tjugitig!



Campuset är jättefint, väldigt grönt och det finns många dammar och fåglar.

Kurser

Först hade jag jättesvårt att hitta kurser här, men när jag insåg att kurser hette Subjects och inte Courses så hittade jag en databas ("Subject Database") på UOWs hemsida där jag kunde söka efter och se alla kurser som gick på universitetet, vilket var väldigt smidigt. Hittade dock fortfarande i princip bara 3 kurser som jag kunde tillgodoräkna och 1 valfri, men det var som tur var kurser jag helst ville läsa i Sverige ändå så det löste sig bra. Viktigt att komma ihåg när en söker på kurser är att terminerna är "tvärtom". Om du åker på höstterminen så är det deras vårtermin, vilket innebär att du ska söka på kurser som går under vårterminen, vilket kan vara väldigt förvirrande. Varje kurs erbjuder ca 4 stycken övningar per vecka där en i början av terminen anmäler sig till en av dessa via SOLS, UOWs "Canvas". Dessa släpps vid en viss tidpunkt och det gäller verkligen att vara beredd på minuten om en vill ha övningen en viss dag, t.ex. för att det ska passa in i ens schema. Jag var en minut sen i en av mina kurser och då var redan två av fyra övningar fullsatta, vilket gjorde att jag fick en lång håltimme varje torsdag.

Kurserna jag läste var:

EEESC252 Geology for Engineers – Denna kurs motsvarade Geovetenskap AE1603, vilket är en villkorligt valfri kurs för Energi och miljöprogrammet. Jag ska dock komplettera den genom att läsa ett kapitel om istid och ha muntligt förhör i Sverige eftersom denna kurs inte inkluderade detta. Gillade denna kurs mycket även om räknandet på övningarna var svårt ibland. Den hade 4 stycken field trips där vi åkte till olika platser i eller i närheten av Wollongong och kollade på bl.a. bergarter och kusterosion. Det var både intressant och kul att se några nya platser som jag inte hade sett annars. Den

hade ett mid-term-test och en tenta i slutet av terminen och med jämna mellanrum var det online quiz på det vi gått igenom på lektionerna eller på en field trip, vilket bidrog till slutförandet.

GEOG222 Society and Environment: Resources, Challenges, Futures – Denna motsvarade Hållbar Utveckling i Teori och Praktik AL2113, vilket är en obligatorisk kurs inför min master (Teknik och Hållbar Utveckling). Skulle säga att det var en kurs allmänt om miljö och klimatförändringar. Tyckte att kursen var intressant och lätt, det mesta var bekant även om den var mer djupgående. Blev däremot förvånad över hur strikt bedömningen var på de två uppsatserna som jag skrev, även efter att en amerikansk kompis läste igenom och hjälpte mig med språket.

STC100 Society, Culture and Technology – Denna motsvarade Tillstånd och Trender MJ1501, också en valfri kurs för Energi och miljöprogrammet. Detta var nog min favoritkurs. Varje vecka hade ett nytt tema, och det kunde variera med allt från elektroniskt avfall, GMO, hur mobiler samlar in information om oss till cykelns roll i samhället. Det var alltid väldigt intressant, mycket ifrågasättande/kritiskt tänkande. Kursen var inte alls så tidskrävande, endast ett par texter att läsa varje vecka för att diskutera på övningarna, kortare inlämningar och det var ingen tenta utan bara en final essay.

AUST102 Locating Australia – Jag trodde att min valfria kurs skulle vara den roligaste, men detta var överraskande nog faktiskt kursen jag gillade minst. Hade hellre velat läsa en kurs om Aboriginisk kultur, detta var mer en historiekurs som hade kunnat vara intressant om inte föreläsaren var så monoton och det var så mycket läsande av gamla historietexter, vilket jag kunde tycka var lite svårt ibland med engelska som andraspråk. Är dock fortfarande glad att jag läste en kurs kopplad till Australien, lärde mig trots allt mycket i slutändan. Flera i mitt boende läste också denna kurs så inför tentan hjälpte vi varandra mycket.

Staden och landet

Älskade Wollongong och Australien. Stadsdelen i Wollongong i sig är inte så speciell, men det jag gillade var just närheten till havet, mycket natur, berg, gångavstånd till det mesta och jättebra möjlighet till vandringar i närheten av staden. En av mina favoritplatser i staden var fyren vid kusten, dit sprang jag ofta under mina löpturer, och soluppgången därifrån är jättefin. Det går även att surfa vid stranden, dock är det inte så optimala förhållanden så inget att rekommendera för nybörjare. Det



finns även en del mindre event i staden, exempelvis är det "eat street" i centrumet varje torsdag. Då är en lång gågata fylld med street food, vilket är väldigt trevligt och gott. Förutom gratisbussarna till universitetet går det även gratisbussar runt hela staden med jämna mellanrum.

Fyren vid kusten i Wollongong

Australiensarna är i allmänhet mycket vänliga och utåtriktade. Kan verkligen rekommendera att lära känna och bli vän med några "locals". Det är inte en myt att de flesta australier är väldigt "easy going" och roliga att umgås med. Om du får chansen att få några lokala vänner utanför Wollongong är det inte ovanligt att de bjuder in dig till deras hem. Jag upplevde inte direkt några kulturkrockar, det enda var väl att folk var mer sociala i affärer och på bussen och australiensarna hälsade alltid med "how's it going" vilket jag aldrig visste vad hur jag skulle svara.

Fritid och sociala aktiviteter

På min fritid hängde jag mycket med mina vänner i mitt boende. Jag hängde inte bara med mina närmaste vänner utan spenderade också mycket tid med folk jag var mindre nära i boendet. Vi gick till stranden, åkte på dagsturer, kollade på film och spelade spel. Vi hade flera olika grupper med folk i boendet, bl.a. en springgrupp, en surfgrupp, "alla vi som är lediga på tisdagar", m.m. och det var bara att skriva i någon av dem om en ville hitta på något. Vi åkte till Sydney flera helger, på söndagar kostade det nämligen bara 2,6 dollar (18kr) fram och tillbaka från Wollongong med tåg och då ingick det även att åka färja i staden. För den som gillar natur och vandring finns det även massor av möjligheter till dags- och halvdagsturer nära Wollongong dit en enkelt kan åka med tåg (eller bil om en lär känna någon "local"). Bland annat finns Blue Mountains, Coalcliff bridge, Glow worm cave, Royal national park, figure 8 pools, allt max en timme bort. Kan verkligen rekommendera att passa på att besöka dessa platser, det är så mycket fint att se i närheten och det finns alltid någon som vill haka på!



Royal national park och Blue Mountains

Det finns också hur mycket som helst att se i andra delar av Australien, men det är samtidigt lätt att glömma bort hur enormt stort landet är. Se därför till att ge dig själv mycket tid när du reser längre sträckor så du hinner se allt på vägen, ibland kunde det bli lite väl korta stopp eller en halvdag i bilen för att kunna hålla tidsschemat. Under spring break bilade jag och två kompisar ner till Melbourne med flera stopp på vägen, och därifrån vidare ner till Tasmanien. I tentaperioden åkte jag till Uluru och Alice Springs i the Outback med 4 andra kompisar och efter terminen reste jag längst östkusten en månad och åkte till Nya Zeeland 2,5 vecka.



12 apostlarna längst great ocean road och soluppgång i Bay of Fires, Tasmanien

Universitetet erbjuder dessutom jättemånga aktiviteter och gratisförmåner. De har flera mindre event under terminens gång och ett fåtal större, bland annat hade de en dag där en kunde testa på mat från flera länder som olika utbytesstudenter lagat och en heldagsturnering i fotboll, volleyboll och spökboll mellan alla de olika universitetsboendena (ännu en anledning att bo via skolan), vilket var jättekul att vara med på. Det finns även flera ”klubbar” som organiserar träningar i några sporter (vet att de i alla fall har för fotboll) och vandringar i naturområden, och man är alltid välkommen att vara med även om man inte är medlem. Jag gick till och med en kort sykurs så jag kunde låna symaskinen i universitetets bibliotek.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Mitt största tips är verkligen – det löser sig! Stressa inte upp dig i onödan när något krånglar. Du kommer uppleva många problem och allt blir inte som en tänkt sig, men det gör verkligen inget. Jag stötte på alla möjliga problem jag inte ens visste kunde uppstå (blev till och med avslagen visum först pga. kryssade i en ruta fel) och var noggig över helt fel saker, men allting löste sig ändå till slut på något sett.

Ta vara på tiden – res runt tidigt, för helt plötsligt har hela terminen gått. Men se samtidigt till att göra det du vill göra, anpassa dig inte bara efter andra utan våga göra saker ensam och på ditt sätt. Exempelvis ville alla mina kompisar till Nya Zeeland under lovet medan jag ville resa inom Australien. Tillslut hittade jag två andra i mitt boende som jag inte kände så bra som kunde tänka sig att åka till Tasmanien, och det slutade med att en av dem blev en av mina närmsta vänner under utbytet!

Sen kan jag tipsa om att ansöka om globalt certifikat i samband med ens utbyte. Detta görs genom att läsa en kurs innan ens utbyte; Interkulturell kompetens, och en kurs efter; Global kompetens. Det är inte allt för tidskrävande, lärorikt och ser bra ut att ha med på ens CV.

Och sist men inte minst – våga åka! KTH kan ofta avråda från att åka på utbyte vissa terminer, men om det inte bara är väldigt specifika, obligatoriska kurser under den terminen så går det ofta att hitta motsvarande kurser på andra universitet om du bara söker runt ordentligt och kanske frågar äldre elever. Att åka på utbyte kräver ofta mycket efterforskning, men det är det verkligen värt. Ens utbyte är helt enkelt en fantastisk upplevelse som du inte vill gå miste om, där en får både minnen och vänner för livet!



Övernattning på en båt i Whitsundays