



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Amanda Häggström

Vårterminen 2022

Utbytesuniversitet

Aalto Universitetet

Utbildningsprogram

Arkitekturprogrammet

En vår av minnen på Aalto



Aalto campus på kvällstid.

Innan avresa

Det var först under mitt tredje år på Arkitektutbildningen som jag seriöst började överväga att göra utbytesstudier. Anledningen var att jag ville ta möjligheten att bo i ett annat land under en längre period samtidigt som jag skulle få uppleva ett annat universitets perspektiv på programmet. Valet föll till slut på Aalto Universitetet utanför Helsingfors av flera olika anledningar. Dels har jag en stor uppskattning för den finska arkitekturtraditionen, med Aalto i spetsen. Aalto Universitetet erbjöd även en miljö, som helt olikt KTH, också är präglad av många design- och konstutbildningar. Dessutom

fanns det kurser (studios främst) som inriktade sig på området “Hälsa och välmående inom arkitektur”, vilket jag länge velat utforska mer, men inte riktigt fått utlopp för på KTH. Förutom intresset för skolan var jag även nyfiken på att bo i just Finland under en längre period, eftersom jag är halvfinsk. Slutligen spelade även den rådande covid-situationen en viss roll, i och med att Finland kändes som ett säkrare kort än många andra länder längre bort.

Mina förväntningar på utbytet handlade mest om utbildningen och att jag ville lära mig mer av språket. Gällande att skapa nya sociala kontakter var förväntningarna tämligen låga, men desto mer överträffade. I övrigt förväntade jag inte mig att flytten till Helsingfors skulle vara svår, vilket den inte heller var, speciellt som nordisk medborgare känns det väldigt okomplicerat.

Ankomst

Jag kom till Helsingfors cirka två veckor innan studiestart, i slutet av december, och ungefär en vecka innan de första introduktionerna på campus. Jag tyckte det var väldigt skönt att ha några dagar att landa för att göra sig mer hemmastadd i boendet och upptäcka lite av staden på egen hand. Mitt första möte med skolan var när jag hämtade ut diverse papper, däribland underskriven ansökan om att få månadskort med studentrabatt samt studentbevis som gör att man får rabatt på alla campusrestauranger. Hämtning av dessa papper kunde ha anordnats tidigare om man kontaktade den internationella koordinatören angående det. Samma vecka hade vi även vi det första introduktionsmötet med skolan, vilket fick planeras om till Zoom på relativt kort varsel. Där fick vi en hel del praktisk information och det skapades en Telegram gruppchatt för oss alla. Senare samma dag fick vi intro till alla valbara studios och några övriga kurser under Arkitekturprogrammet.

Utöver den internationella koordinatören (Suvi för oss) hade vi även en studentrepresentant (Master of Tutors) från Arkitektprogrammet, som tillsammans med ytterligare studentrepresentanter planerat en del aktiviteter för oss. Vissa av dem blev dessvärre inställda, eller flyttade till Zoom, på grund av nya coronarestriktioner men vi sågs exempelvis för skridskoåkning. Dessutom kunde vi studenter få kontakt med varandra på egen hand och så ordna egna aktiviteter, mycket tack vare telegramchatten. Vi i arkitektursektionen fick också en rundvandring på campus med vår studentrepresentant och då var det lätt att få kontakt med andra.



Rundtur på campus. Utsikt vid en bastu/terrass.

Ekonomi

Under min tid på Aalto fick jag CSN bidrag + Erasmusstipendium. Själv har jag inte tagit lån från CSN och min inkomst per månad låg på ca 7000/8000 kr, dessutom hade jag kvar ett extrajobb på zoom som gav lite extra i månaden. Utöver det hade jag sparpengar på cirka 40 000 kr. Liksom andra reseberättelser informerat, är det dyrt att handla mat i Finland men desto billigare och godare att äta på campusrestaurangerna (ca 2,7 euro), vilka finns runt om i staden, nära de olika skolorna. Vissa har öppet till 18/19 och man kan även ta Take away om man vill.

I övrigt kunde man även köpa sig ESN-kort vilket gav rabatt på en del resor. Själv använde jag bara mitt en gång, men sparade lite grann på det i alla fall. Om man dessutom betalade en avgift till AYY studentorganisationen kunde man skaffa sig ett vanligt studentkort (Frank) och så få del av samma studentrabatter som finska studenter. Jag gjorde inte det, men ångrade det sen. Användbart på tågresor samt för att boka Arkitektursektionens stuga bland annat.



Porfoliopresentation med utbytesstudenter från ARTS i Arkitektursektionens stuga.

Jag sparade pengar genom att inte ha så dyrt boende och kände inte att jag behövde snåla speciellt mycket med de tillgångar jag hade.

Boende

Jag ansökte om boende via HOAS, vilket jag inte fick. Var rätt få som fick det men kanske hade gått bättre för mig om jag hängt på låset mer när ansökningarna öppnades. Dessutom kunde man ha sökt boende via AYY, vilket många fler lyckades med att få. Då får man dock omöblerat och något sämre villkor, men billigt. Jag missade att söka med dem fast ångrar inte hur det blev för mig. Under hösten gick jag med i några Facebookgrupper för lägenheter och rum i Helsingfors som hyrs ut på den privata marknaden. Jag hittade mitt boende i gruppen Apartments for students in Helsinki Metropolitan area. För en månadshyra på 410 euro fick jag ett 14,5 kvm stort rum, möblerat med en säng, i en lägenhet med 3 andra trevliga personer. Bodde dock ganska långt bort från skolan (40 min), i Mellunmäki och hade cirka 22 min till stan.

Skulle i övrigt säga att synen på avståndet beror mycket på dig som person. För mig var det kortare resväg till Aalto än jag haft till KTH och dessutom är det raka vägen med tunnelbanan. Att inte bo på campus gör även att man får se lite mer av staden och får fler chanser att möta människor ur andra sammanhang. För mig var det viktigt och det känner jag också att jag verkligen fick. Med det sagt så hade det ändå varit trevligt att bo mer centralt i Helsingfors, om det hade dykt upp ett bra alternativ.



Gångvägen till Mellunmäki tunnelbana i januari.

Universitetet och studierna

Aalto Universitetets campusområde, känns större och mer utspritt än KTH campus. Det kan dock också ha att göra med att jag vistats i betydligt fler byggnader på Aalto än på KTH. Arkitektursektionen har vissa rum som är till för att utnyttjas främst av arkitektursektionen, varav ett i Väre och ett i Kandidatcentrum, jag utnyttjade mest det senare. I övrigt satt jag ofta i biblioteket för att plugga på grund av ljuset och arkitekturen. På Aalto verkade det dessutom sällan svårt att hitta sittplatser och de har ett stort utbud av grupprum, allt från mötesrum till vardagsrum med kök, för både skoltid och fritid.



Bibliotekets läsesal.

Till skillnad från KTH tillhör Aaltos arkitekturprogram högskolan för Konst, Design och Arkitektur (ARTS). Trots det, upplevs inte arkitekturutbildningen mer konstnärlig än den på KTH, snarare tvärtom. Samtidigt tycker jag att det har varit väldigt givande att möta människor och se arbeten från många fler kreativa professioner, både andra utbytesstudenter och inhemska studenter. Därmed känns arkitekturprogrammet betydligt mindre sekluderat än det på KTH och även mindre familjärt, mycket på grund av avsaknaden av specifika studioutrymmen.

I övrigt finns det också många andra utbildningar på Aalto, framför allt inom vetenskap och teknik, likt KTH, men även inom ekonomi.

För den som vill lära sig finska fanns det en del språkkurser att ta del av, både innan ankomst (Survival Finnish 1) och efter.

En vanlig dag för mig, bestod ofta av att jag hade en kurs som började 9:15 (vissa på zoom, andra på campus) eller eget arbete, sedan åt jag lunch med vänner i någon av campus restauranger (öppet mellan 10:30 och 18 på vissa) för att därefter spendera eftermiddagen på kurs eller eget arbete (ofta i biblioteket), de flesta eftermiddagskurserna slutade vi 17 tiden, dock fanns det även vissa kvällskurser som höll på till 20. På kvällarna var det inte sällan något planerat med kompisarna, exempelvis filmkväll i den lilla biosalongen Kinopoli (finns att hyra för en slant på campus), skridskoåkning i närliggande Tapiola eller egenorganiserad middag med landstema. Om inte det var något planerat drog jag ofta hemåt och käkade middag.



Egenanordnad utställning av ett gäng utbytesstudenter.

Kurser

Jag läste totalt 37 poäng varav jag räknar med att tillgodogöra 30 poäng som motsvarar 5 kurser, de övriga 7 poängen bestod av 3 finskakurser.

Studio Diversifying Forms of Living, 12 cr:

Studiouppgiften gick ut på att skapa ett "Memory Friendly Neighbourhood" på en mindre ort utanför Helsingfors. De första 2/3 veckorna delades vi in i grupper för att forska kring arkitekturens förmåga att stimulera olika sinnen, med specifikt fokus på människor som har minnessvårigheter. Den obligatoriska litteraturen var "Eyes of the Skin - Architecture and the Senses" av finska Juhani Pallasmaa (kan rekommenderas). Därefter hade vi en presentationsdag där vi fick ta del av hela studios forskningsresultat. Jag tycker att det var bra att inleda med denna forskningsperiod men kan tycka att det kändes något utdraget tidsmässigt. Det ska dock noteras att vi endast hade studio, en eftermiddag i veckan, vilket kändes väldigt lite jämfört med KTH:s två studiodagar per vecka, visserligen proportionerligt till 2 x 12 hp studioskurser. Efter forskningsperioden hade vi cirka 3 veckor på oss att utveckla konceptet och slutligen ca 9 veckor till gestaltningen.

Överlag är jag väldigt nöjd med mitt studioval eftersom att jag fick utforska ett ämne som jag länge varit intresserad av, Hälsa och Välmående inom Arkitektur. Det var också intressant att studioprojektet var som en del av forskningsprojektet MonIA som kretsar kring just boende för människor med minnessvårigheter. Dessutom hade vi tre ordinarie handledare och utöver det extrahandledare som var mer specialiserade inom områden som, tillgänglighet, minnessvårigheter etc.

Det kan tyckas lite rörigt med så många lärare men man kunde också välja att ha handledning med en person oftare, vilket jag gjorde. I övrigt tycker jag att studiekulturen var mycket svagare än på KTH, vilket i och för sig inte bekom mig så mycket eftersom jag spenderade mesta tiden med andra utbytesstudenter på avdelningen ARTS.

Esimerkki 5: Muistiävällinen asuinalue Kirkkonummelle / MoniA-projekti



Talotyyppien yhdistelmä, paikkoja yhteisöllisyydelle



En del av mitt studiprojekt som fick medverka på slutpresentationen av MoniAprojektet.

Building Technology Lecture Revitalized, 6 cr:

Föreläsningkurs, en förmiddag i veckan, med olika föreläsare varje gång. Handlade mycket om återanvändning av byggnader/byggnadsdelar och generellt inom området hållbart byggande. ,
Examinering bestod av att skriva en uppsats angående ett av de presenterade områdena. Jag valde att skriva om återanvändning av byggnadsdelar kopplat till mitt studiprojekt under terminen. Väldigt fri uppsats, mestadels egna reflektioner, som gav antingen pass/fail.

History of Finnish Architecture 2, 3 cr:

Väldigt intensiv kurs om finsk arkitektur på 1900-talet tills idag. Läraren hade väldigt mycket inestående kunskap, dock var det svårt att komma ihåg mycket på grund av föreläsningstakten. Hursomhelst var det väldigt intressant att få en bättre överblick över inflytelserika finska arkitekter, många som jag inte hade någon aning om innan. Examinationen var att skriva en uppsats om valfritt ämne (fanns en vallista), jag skrev om kopplingen mellan himmel och jord i Aaltos arkitektur. Betygsskalan var 1-5.

Writing Architecture D, 3 cr:

Väldigt lättsam kurs, där vi fick göra mycket småuppgifter (de flesta på lektionstid) angående skrivande inom arkitektur. Fick även en del tips om hur man utvecklar sitt skrivande. Mycket trevlig och engagerande lärare.

Drawing and Painting Workshop BA, 6 cr:

Hade under en tid velat utvecklas inom målning, så denna kurs var på så sätt perfekt för mig. Spenderade en heldag i veckan, under fyra månaders tid, med att teckna och måla enligt de olika teman som vår lärare instruerade oss till. Var givande för mig att lära mig mer om tekniker och sätt att tänka på som konstnär. Passar för nybörjare. Betygsskala från 1-5.

Finnish 1, 3 cr; Finnish 2, 3 cr; Finish conversation 1, 1 cr:

Eftersom jag är halvfinsk var det viktigt för mig att ta vara på möjligheten att lära mig under tiden på Aalto. Många av mina vänner tog dock endast Survival Finnish 1 eller ingen alls, så det är ju inget måste. Dock är det ju trevligt om man kan säga några vanliga fraser såklart. I kursinformationen står det att Finska 1 inte är rekommenderat för halvårsstudenter, mycket eftersom man läser mer grammatik och grunder. Det finns dock inget förbud mot att läsa den och fler om man vill.

Staden och landet

Finland är inte helt olikt Sverige kulturmässigt, men det är ändå roligt att upptäcka de små skillnader som finns här och där. Inte minst bastun är precis så viktig för många finnar som den har rykte om att vara. Vi hade exempelvis en liten bastu i vårt badrum, utöver den gemensamma för bostadshuset. Har bastat klart mer här än tidigare i mitt liv. Tycker folk är trevliga, kanske om möjligt lite mindre pratsamma än i Sverige, det märks dock inte så mycket på den yngre generationen. I övrigt upplever jag att krigets historia hänger kvar och det finns en seriositet och djup som jag uppskattar.



Promenad via skyttegravarna i Mellungsbacka.

De allra flesta pratar engelska men det händer ibland, även i Helsingfors, att folk inte kan. Vid ett tillfälle var jag på frisörbesök hos en kvinna som bara pratade finska. Det var rätt nervöst, men tack vare mina knappa finskakunskaper och Translate gick det ändå okej, och här växer ju...

Fritid och sociala aktiviteter

För mig var den största överraskningen hur lätt det var att hitta folk att umgås med och såhär i efterhand känns det mer som att utbytet handlade om alla människorna, snarare än universitetet, även om det såklart också var en viktig del. På fritiden umgicks jag mycket med utbytesstudenter från Aalto ARTS, de flesta var från Frankrike, en del från tysktalande länder samt några från Italien, Tjeckien och Spanien. Självt tyckte jag det var rätt skönt att vara ensam utbytesstudent från Aalto (De tar bara emot en per termin inom Arkitektur) eftersom jag fick så mycket utbyte från andra studenter i Europa. Om man är flera från samma land är det såklart lättare att man talar sitt språk med varandra. Hursomhelst hade vi en WhatsApp grupp om 20+ personer som bildades tidigt och växte under månaderna som gick. I början var många universitetsaktiviteter inställda och barer etc stängda men det gick trots det ingen nöd på oss. Vi besökte naturreservat, gjorde dagsturer till andra städer samt organiserade middagar och filmkvällar vilket tidigare nämnts.

Ett stort gäng av gruppen valde också att åka till Lappland med ESN. Helt klart något av det bästa med utbytet. Vi bodde i en stuga och fick uppleva mycket tillsammans, inklusive en tur till det Arktiska havet i Norge, norrsken och snöskovandring.



I väntan på soluppgången, på en frusen sjö i finska Lappland.

Vi gjorde även andra resor tillsammans, exempelvis till Åbo och Nådendal, då vi även besökte Paimio Sanatorium av Aalto. Efter att många coronarestriktioner lyfts var det även ett stort utbud av aktiviteter på campus, själv deltog jag dock inte i så många. Nu under våren fanns det också möjlighet att lyssna på studenters avslutningskonserter på andra universitet i Helsingfors, vilket var väldigt trevligt.

En av det mest utmärkande händelserna under terminen var Vappen (finska Valborg) då det var knökfullt med folk i Helsingfors centrum och både unga som gamla bar studenthattar och olika publika event anordnades.

Hållbarhet

När jag åkte till Helsingfors i vintras valde jag att ta flyget men annars funkar det bra att ta färjan. Speciellt om man åker till Åbo från Stockholm under dagen, så man slipper betala för hytt, och sedan tar tåget därifrån till Helsingfors, blir det också väldigt billigt, under trehundra kronor om man bokar i god tid.

Jag hade redan en säng i mitt rum, köpte till bord och stolar som jag hittade på finska blocket (tori.fi) eller second hand. Secondhander fanns det för övrigt mycket gott om och upplever att det även är lite större här. Exempelvis har kedjan UFF lågprisdagar då och då, när allt i butiken säljs för 8 till 1 euro beroende på vilken dag man prickar in. Medan UFF har mest kläder brukar andra kedjor som Fida och

Kierrätyskeskus ha ett större utbud av husgeråd och möbler. I övrigt finns det även Telegramgrupper där Aaltostudenter säljer allt möjligt som kan behövas, ofta billigt.

Rekommendationer och övriga reflektioner

I slutändan är jag väldigt nöjd med mitt utbyte på Aalto, man behöver inte alltid åka så långt för att få uppleva mycket nytt. Redan innan jag åkte hade jag också en plan att söka praktik i Finland för att få stanna under en längre period och kommer därför redan tillbaka till hösten. Därför är jag också glad att jag även bildat kontakter med människor som faktiskt bor i Finland, vilket är ett bra tips oavsett vad du har för planer. Om inte annat får man en mer lokal upplevelse. Ett enkelt sätt att göra det på är att gå med i någon av alla associationer på Aalto (Finland är tydligen känt för organiserade fritidsgrupper), då är det också större chans att man omges av många finsktalande studenter. Att bara prata mer med finska studenter på samma kurser kan också rekommenderas, det är så lätt att bara ty sig till utbytesstudenterna hela tiden men jag upplever att de ordinarie studenterna gärna vill ha kontakt om du söker den. Dessutom valde jag att besöka en internationell kyrka (UCC) och andra grupper för kristna studenter (iKoti), vilket är ett bra tips för att få kontakter om du är intresserad av sådant.

Om du har frågor angående utbyte i Finland får du gärna kontakta mig på amanda.haggstrom@gmail.com :)



Avslutningspicknick på Gräsvikens klippor

