



Utbytestermin i Chambana

Innan avresa

Jag har alltid varit intresserad av att åka på utbyte och kände att det var ett bra miljöombyte att åka till ett annat universitet under en termin i årskurs 4. Anledningen till att jag sökte just University of Illinois var att jag läst bra saker om universitet, campus såg trevligt ut och det kändes kul att testa på att bo i en studentstad. Det var en hel del förberedelser att göra inför avresan, men kontaktpersonen på University of Illinois var väldigt hjälpsam och svarade snabbt när man hade frågor. Det fanns krav på specifika vaccinationer som skulle tas innan avresa och man skulle ha en del hälsodokument signerade av läkare, vilket det var ganska svårt att få tid för med kort varsel. Så ett tips är att börja med dessa saker i god tid! Även ansökningsprocessen för visum var ganska tidskrävande och var bra att börja med tidigt.

Ankomst

Innan avresa gjordes det en messenger-grupp med de studenter från KTH som också skulle till University of Illinois. Det uppskattade jag väldigt mycket, eftersom det var kul att känna till några personer som skulle åka till samma ställe och det var skönt att kunna diskutera sådant man tyckte var oklart i ansökningsprocessen. Jag bokade flyg tillsammans med några i den gruppen och vi bestämde oss för att stanna två nätter i Chicago innan vi tog oss till Chambana, vilket jag är väldigt glad att vi gjorde. Visserligen var Chicago väldigt kallt i januari, men det blev en rolig start på terminen! Efter två nätter i Chicago tog vi oss till Chambana med tåg. Vi hade sedan en heldag i Chambana då vi kunde komma i ordning i boendet och se oss omkring i staden innan Orientation Week började dagen efter. Jag skulle säga att det var lagom att vara där cirka en dag innan skolan började, eftersom alla ordinarie studenter hade åkt hem under lovet och staden därför var nästintill en spökstad innan alla kom tillbaka. Innan lektionerna började var det en obligatorisk Orientation Week och det fanns faddrar som ordnade en del saker för utbytesstudenterna, men vi såg också till att göra en grupp för de utbytesstudenter vi mötte och styrde upp lite egna träffar på barer osv i början för att lära känna varandra.

Ekonomi

Hur mycket man behöver spara inför sitt utbyte beror såklart på vad man vill passa på att göra medan man är där. Vi hyrde bil några helger, reste till Miami under spring break och bilade sedan två veckor på västkusten efter att skolan slutade och detta hade jag sett till att spara inför innan jag åkte iväg på utbytet. Ser man till att vara ute i god tid kan man hitta bra priser på flygbiljetter hos Spirit och genom Turo kan man hyra bil från privatpersoner för en billigare peng än genom hyrbilsfirmor. Vad gäller kostnadsläget i Chambana beror det helt på hur du väljer att bo, om du väljer att laga mat hemma osv. Att bo på campus i lägenhetskomplesen som erbjuds via exempelvis Here apartments, 707 apartments och Campus Circle är dyrt men å andra sidan väldigt fräscht och du har nära till allt. Att bo i lägenhet utanför campus är i regel billigare men innebär oftast också lägre standard. Vad gäller mat var det ganska dyrt att handla i butikerna på campus, men hade man tillgång till bil kunde man ta sig ut till de

större matbutikerna där det var betydligt billigare. Däremot finns inga mikros på campus, så att värma matlåda är svårt. Därför blev det mestadels uteluncher för mig som bodde utanför campus. Det är obligatoriskt att köpa försäkring via UIUC, vilket är en kostnad på cirka 700 dollar som man behöver räkna med. Flygbiljetter bokade jag tur- och retur via SAS ungdom med ombokningsbart hemresedatum, vilket fungerade supersmidigt och kostade cirka 5000kr.

Boende

Jag ordnade boende tillsammans med en annan tjej som också åkte på utbyte från KTH. Vi bodde tillsammans med två andra i en lägenhet i Urbana, cirka 10 minuters promenad ifrån campus. Lägenheten var stor och hade två badrum, men var ganska nedgången. Däremot hade vi en väldigt låg hyra (cirka 4000kr per månad) i jämförelse med de som valde att bo på campus, där hyran oftast låg mellan 7000-10 000kr men där standarden på lägenheterna var högre. Så jag skulle verkligen säga att man får vad man betalar för! Jag uppskattade verkligen att bo tillsammans med andra, men om man hittar boende utanför campus behöver man vara noga med att se till att alla som bor tillsammans har separata kontrakt. Det är annars vanligt att alla i lägenheten har ett gemensamt kontrakt, vilket gör att man hålls ansvariga tillsammans. Betalar din rumskompis inte sin hyra till exempel är du i så fall lika ansvarig för detta som den personen.

Universitetet och studierna

Campusområdet är i princip det som utgör staden; man pluggar, äter, går ut, umgås osv på campus och staden utgörs till största del av studenter. Jag tyckte det var kul eftersom det är en stor kontrast mot livet i Stockholm. Även studierna i sig skiljde sig ganska mycket mot hemma, det är exempelvis obligatorisk närvaro på föreläsningar och man bedöms delvis på hur aktiv man är i diskussioner.

Kurser

På KTH läser jag Industriell Ekonomi med inriktning datateknik och kommunikation och har valt maskininlärningsspåret på mastern. Under utbytet läste jag följande kurser:

ADV476 – Global Advertising
TE333 – Creativity, Innovation, Vision
TE360 – Lectures in Engineering Entrepreneurship
TE461 – Technology Entrepreneurship
TE466 – High-tech Venture Marketing
ENG398 – Grainger Engineering: Design your experience

Av dessa var ENG398 en obligatorisk kurs som University of Illinois krävde att alla utbytesstudenter läste och som jag läste utöver det jag fick tillgodoräkna på KTH. TE461 och TE466 var de kurser som jag tillsammans tillgodoräknar mot ME2312 och resterande kurser gick in som valfria.

Staden och landet

Staden var som sagt liten, men upplevdes verkligen som en universitetsstad. Folk var i allmänhet väldigt framåt och det var lätt att prata med främlingar på grund av den öppna kulturen. Eftersom universitetet har ett gott rykte kom det studenter dit från många olika delar av USA och det fanns mycket utbytesstudenter, vilket gjorde att man kunde prata med folk från många olika platser.

Fritid och sociala aktiviteter

Det fanns många olika klubbar att gå med i och mycket att engagera sig i för den som var intresserad. Skolan hade också en extremt stor idrottsarena som var gratis för oss utbytesstudenter och där fanns ett stort gym, en löparbana, simbassäng, badmintonbanor och mycket mer. Fredagen innan Spring Break är det en tradition på skolan att fira "Unofficial", vilket var kul att vara med på. På fritiden hyrde vi också bil och åkte till Nashville en helg och St Louis en annan helg. På spring break åkte vi till Miami i tio dagar och efter skolan slutade i maj hyrde vi bil och körde ruten Las Vegas - Grand

Canyon - Death Valley – Yosemite – San Fransisco – Los Angeles , vilket var en mycket uppskattad resa.

Hållbarhet

USA ligger i allmänhet efter Sverige vad gäller hållbarhetstänk, vilket märktes tydligt i vardagen. Det man fick göra vad att försöka minimera plastanvändning så gott det gick och eftersom staden inte var så stor gick det att gå till det mesta, istället för att åka bil till exempel.