



## Hook'em Horns

### Innan avresa

Under tiden jag sökte mitt utbytesuniversitet var pandemin fortfarande väldigt påtaglig, vilket av naturliga skäl påverkade mitt val. Jag gick på lite magkänsla men valde till slut Texas eftersom de på gott och ont hade lite mer avslappnade covid-restriktioner – universitet stängde till exempel inte ner vid pandemins utbrott vilket gav mig lite försäkring om att jag inte skulle behöva åka hem kort därefter om jag lyckades ta mig dit. Utöver det har jag alltid velat studera i USA och dessutom lockade det varma vädret mig.

När det kommer till mina förväntningar på utbytet så visste jag att universitetet var väldigt bra och att studenter där generellt är väldigt sociala. Utöver det så hade jag inte så mycket förväntningar utan var mer nyfiken på hur livet som student i USA är och hur det skiljer sig mot vad vi är vana vid här i Sverige.

Att förbereda ett utbyte i USA skulle jag säga var relativt tidskrävande och det krävs att vara ute i god tid. För att få tillstånd att studera i USA behöver man ansöka om Visum hos amerikanska ambassaden och som tur var accepterade de ansökan via post när jag sökte. Jag var lite oroad inför visumprocessen då det tidigare under pandemin hade varit få fysiska besökstider som erbjöds och svenskar hade åkt till amerikanska ambassader i andra länder för att få sina visum. Utöver det behövde man hålla koll på vilka vaccin man tagit då skolan hade krav på vissa vaccinationer. Alla dessa vaccin har de flesta svenskar redan tagit som barn i grundskolan så jag behövde inte vaccineras på nytt. Vid tiden jag åkte till USA var det krav på covid-vaccination samt antigenest 24 timmar innan flygning.

### Ankomst

På grund av att jag hade tentor sent i januari blev min ankomst till Austin lite försenad. Skolan anordnade ett mottagningsevent för alla utbytesstudenter som jag missade men jag kände inte att det hindrade mig från att träffa andra på något sätt. Det fanns andra event organiserade av olika grupper på skolan som inte enbart var för utbytesstudenter, exempelvis sportevenemang och konserter samt rundvandringar på campus som gjorde det enkelt att träffa andra.

### Ekonomi

Inför utbytet sökte jag ett stipendium via KTH som gick väldigt fort att få. Utöver det tog jag CSN-lån och jag skulle säga att man kommer ganska långt på det. Löpande kostnader fanns såklart men har man sparat och skapat en liten buffert för att kunna resa runt eller hitta på olika aktiviteter så bör ekonomin inte vara omöjlig att klara. När det kommer till obligatoriska kostnader har skolan krav på försäkring som man måste köpa via skolan, den låg på ungefär 1000-1500 dollar.

## Boende

Att söka efter bostad var det som tog mest tid för mig. Jag visste att jag ville bo inom ett område som heter West Campus, vilket är det området där de flesta studenter bor. Jag rekommenderar starkt att bo här, speciellt som utbytesstudent då ens tid är begränsad. Initialt letade jag efter att bo ensam i en lägenhet i området men det var svårt att hitta pga att jag åkte över våren och många låser in sig i kontrakt som sträcker sig från hösten till vårterminens slut. Något som också är värt att notera är att många kontrakt sträcker sig fram till slutet av juli, vilket kan innebära att man tvingas betala två månaders extra hyra trots att man inte är kvar då terminen tar slut i maj.

Efter att ha läst en tidigare reseberättelse bestämde jag mig för att bo på en Coop, kort för Cooperative. Det är dormliknande lägenheter där man antingen bor ensam eller med en annan person men att det finns gemensamma delar som kök och uteplatser. Fördelen med boendet var att man fick träffa väldigt många människor bland annat många andra utbytesstudenter. På så sätt är det väldigt enkelt att komma in i det sociala och hitta nya vänner. Generellt är det också billigare att bo här än de flesta andra alternativ som finns samt att mat ingår i hyran. En nackdel med boendet är att man behöver göra 4 timmars labor per vecka, vilket är ett visst arbete inom boendet – oftast gäller det matlagning eller städning. Det går däremot ganska fort och är en möjlighet att lära känna nya då man oftast inte gör arbetet själv.

## Universitetet och studierna

University of Texas är ett enormt universitet med över 50 000 studenter. Universitetet erbjuder en uppsjö av olika majors och skolorna är väldigt oberoende av varandra. Det innebär att man behöver ta kontakt med ganska många olika skolor för att se till att man har behörighet att läsa kurser som tillhör respektive skolor. Undervisningen skiljer sig på så sätt att alla kurser har fler läxor än vad vi har på KTH och att läxorna utgör en väldigt stor del av betyget. Det innebär att man kontinuerligt måste hänga med i studierna och gå på föreläsningar, men i längden minskar det arbetsbördan då man inte behöver plugga lika intensivt till tentor etc. En vanlig dag bestod av en lektion på förmiddagen och en på eftermiddagen, därefter lade man några timmar på läxor. Resten av tiden kunde man göra andra aktiviteter om man hängt med i kurserna.

## Kurser

### Kurserna jag läste var:

- STA 372.5 – Financial and Econometric Time Series Modelling:

Den här kursen motsvarade SF2943 som jag behövde läsa på KTH så jag letade efter en liknande kurs. Skolan hade ett par olika kurser om tidsserieanalys men som tur var hade jag sett en tidigare KTH-student läsa denna kurs och därför valde jag den. Det var en bra kurs som fokuserade på de olika modeller som används för att analysera tidsserier och göra forecasts. Kursen innehöll också 2 labbar som gjordes i grupp, vilket var kul då man fick jobba med heltidsstudenter på UT.

- SDS 375 - Data Viz in R:

En valfri kurs jag valde som handlade om hur man kan representera data grafiskt på så bra sätt som möjligt i R. En väldigt bra kurs som baserades på veckomässiga inlämningar samt tre större projekt.

- ECO322 – Money and Banking:

En av två kurser jag läste för att tillgodoräkna kurs ME2312. Kursen innehöll föreläsningar och var baserad på hemläxor och större inlämningar. Kursen hittades av en tidigare KTH-elev som läste samma master som mig.

- ECO339L – International Finance

Den andra av de två kurser jag läste för att tillgodoräkna ME2312. Kursen var baserad på 3 mid-term tentor och innehöll inte en sluttenta. Utöver det hade kursen hemläxor under hela tidens gång. Likadant som ECO322 hittades kursen av samma tidigare masterelev, vilket underlättade enormt.

### **Staden och landet**

Staden Austin var en väldigt trevlig stad och kanske inte det man fördomsfullt associerar med Texas. Det märks att stan har vuxit mycket på senare år och att det är många som flyttat hit från hela USA. Detta ger stan en extra nyans och samtidigt som den gamla Texaskulturen med "Southern Hospitality" fortfarande finns kvar. Jag skulle inte säga att det var några större kulturkrockar, man dras ganska enkelt med i kulturen då den är väldigt social och när jag väl blev van vid det gillade jag det starkt.

### **Fritid och sociala aktiviteter**

Universitetet har extremt bra faciliteter för idrott men också andra sociala möjligheter. Idrottsmässigt fanns det extremt välutrustade gym samt basketplaner, squashbanor, löpbanor etc. Utöver det har också skolan en leisure pool där jag spenderade mycket tid under varma dagar. Allt detta var gratis för de som pluggade på UT. Bowlingbanor och biljardbord fanns också att hyra. Här spenderade jag mycket av min fritid med andra utbytesstudenter.

### **Hållbarhet**

Eftersom jag bodde 5 minuter från universitetet gick det bra att gå dit. Däremot är saknar många amerikanska städer bra kollektivtrafik och så var fallet med Austin även om det fanns bussar som kunde ta dig till downtown. Du behöver oftast ha bil för att kunna göra det du vill när du vill, men det går att hyra cyklar eller hitta någon som kan köra dig, alternativt ta en uber.



Skolans kända torn, UT-tower.



Basketmatch mot Iowa