

Annie Farell
farell@kth.se

Reseberättelse Aberdeen

Jag heter Annie och läser till civilingenjör på programmet Design och Produktframtagning. Under vårterminen 2020 var jag på utbytetermin hos University of Aberdeen och det var en av de bästa upplevelserna jag har varit med om. Jag reste till Aberdeen 15 januari men behövde tyvärr resa hem i mitten av mars, på grund av corona krisen som utbröt sig i världen och kort efter min hemresa gick Storbritannien in i lockdown. Förutom denna incidens var min tid i Aberdeen helt oförglömlig och jag ska här presentera min reseberättelse om hur min upplevelse var i Aberdeen och jag kommer även berätta hur mina studier anpassades sig efter krisen.

Varför valde jag Aberdeen?

Jag har alltid velat resa till Skottland och upptäcka dess spännande kultur och sagolika landskap. När jag såg att KTH hade ett samarbete med ett av Skottlands bästa universitet, University of Aberdeen, kändes det givet att jag skulle ansöka dit. 2019 blev University of Aberdeen utsedd till Scottish University of the year. Aberdeen är en trevlig stad och är Skottlands tredje största stad med ca 200 000 invånare. Staden är belagd på östkusten högt upp i landet är huvudsakligen en hamnstad. Aberdeen har en omfattande oljeindustri och staden brukar ofta benämnas som Europas oljehuvudstad. Närheten till kusten kan upplevas genom att besöka den vackra stranden som har en flera kilometer lång strandpromenad. Stranden var helt fantastiskt att besöka trots den starka vinden från Nordsjön. Nästan alla byggnader i Aberdeen är byggda av lokal granitsten, vilket har gett ett av stadens vanligaste smeknamn "The Granite City". Aberdeen har en fascinerande och mycket lång historia som sträcker sig ända tillbaka från 500-talet. Jag som älskar att förkovra mig i historia besökte många gamla platser i Aberdeen som berömda personer som William Wallace, Robert the Bruce och Mary Queen of Scots har besökt. Bron på bilden till höger heter Bridge of Don och är en av hela Storbritanniens äldsta broar, från 1200-talet. Aberdeen har mycket att erbjuda med mysiga typiska brittiska caféer, trevliga parker, vackra byggnader, unikt naturliv, aktivt nattliv och mycket smidiga transportkommunikationer.



Inför resan

Inför resan hade jag många förväntningar och planeringar som behövde göras. Under min utbytestermin skulle jag genomföra mitt kandidatexamensarbete samt läsa några valfria kurser. Att hitta valfria kurser var inga problem då universitet har ett stort utbud på kurser inom många olika områden. Jag valde en kurs inom datorvetenskap, Human-Computer Interaction och en inom mekatronik, Mechanical and Electrical Systems. Det stora arbetet inför resan var att planera kex:et och att hitta en handledare. Universitet hade en kurs som hette Engineering Project, avsedd för utbytestudenter som kunde individanpassas med antal högskolepoäng ECTS och tidsomfattning. Kurskoordinatören bad mig att formulera en projektbeskrivning och kontakta personal för att hitta en passande handledare. Jag kontaktade många anställda på ingenjörsskolan inom maskin-området och frågade om de kunde tänka sig vara handledare för mitt projekt eller om de kände någon annan som skulle passa. Jag fick mycket trevligt bemötande och flera erbjudande om andra typer av projektområden. Efter ett tag hittade jag två handledare som gärna ville bli handledare åt min projektbeskrivning med att skapa en strandbeest-inspirerad (vandrande) robot.

En anledning till att jag åkte till Skottland var att jag ville åka till ett engelsktalande land för att utveckla mina kunskaper i engelska. Inför resan läste jag en online engelska kurs på KTH för att fräscha upp minnet i att skriva akademisk engelska. Jag kan varmt rekommendera att läsa en liknande kurs där man kan få feedback från en lärare om vad man kan förbättras i inom språk.

Ankomst

Flygresan till Aberdeen var smidig och tog inte många timmar. Jag mellanlandade i Köpenhamn och flög sedan vidare till Aberdeens flygplats. Aberdeens flygplats ligger väldigt nära staden och det tog bara 20 min med taxi att åka hem till mitt boende. En viktig sak att tänka på är att de flesta taxibilarna i Skottland inte tar emot kortbetalning så innan du reser bör du ha växlat ut kontanter. När jag anlände till Aberdeen 15 januari hade deras introduktionsvecka redan varit, då den startade runt 6e januari. Eftersom jag ville skriva alla mina tentor efter jullovet valde jag att missa välkomstveckan och resa direkt efter sista tentan. Terminen i Aberdeen börjar betydligt tidigare än på KTH eftersom deras tentor för höstterminen genomförs i december och inte i januari. Innan resan skrev jag upp mig för ett fadderprogram så jag blev tilldelad en buddy som var en permanent Aberdeen-student. Vi hade det otroligt trevligt tillsammans och hon visade mig universitet och staden. Vi blev väldigt nära vänner och har fortfarande kontakt idag. Första dagen i Aberdeen gjorde jag mina student- och kursregistreringar samt hade möte med min projektkoordinator. Kurserna hade startat och mina studier sattes direkt igång. Det fanns gott om studenteveneman för utbytestudenter, exempelvis välkomstfest, utflykter mm.

Universitetet och studierna

University of Aberdeen har ungefär lika många studenter som KTH men det har utbildningar inom flera olika områden, som ekonomi, historia, politik mm. Med andra ord är University of Aberdeen inte ett lika ingenjörskoncentrerad universitet som KTH. Campuset grundades 1495 och har fantastiska byggnader, se bilderna nedan. Jag tycker utbildningen på skolan är väldigt likt KTH. Dock är föreläsningarna enbart 1 timme istället för 2 timmar, som det är på KTH. Motsvarigheten till övningar heter tutorials där man antingen har förberedelseuppgifter man ska ha gjort innan eller så får man uppgifter som man ska lösa på plats. Det är obligatoriskt att gå på tutorials och om man missar fler än tre stycken får man en notering. Detta för att kontrollera att studenterna studerar aktivt i kurserna. Lärarna jag hade var kompetenta och trevliga men generellt finns det en tydligare skiljelinje mellan studenter och elever i Storbritannien än i Sverige. Svårighetsgraden skulle jag nog säga är ganska lika mellan Aberdeen och KTH men det kan nog vara något lättare att få betyget godkänt i Aberdeen än på KTH. Höga betyg är väldigt viktigt vid universitet i Storbritannien och de flesta studenterna satsar på höga betyg. Det är alltså inte lika vanligt att studenter misslyckas på tentor. Som helhet tycker jag att utbildningen var mycket bra och lärarna var väldigt pedagogiska.



Universitetet har ett fantastiskt bibliotek som har vunnit flera arkitekturpriser kan jag varmt rekommendera att sitta och studera vid. Det ligger centralt på campus och man har utsikt över hela kusten. Bilderna nedan visar bibliotekets fasad och interiör.



Kurser

Kurserna är uppdelade i nivå 1 till 5, där exempelvis kurser med nivå 1 är grundkurser och ges vanligtvis för studenter i årskurs 1. Kurserna jag läste Human-Computer Interaction och

Mechanical and Electrical Systems hade väldigt likt upplägg som vanliga kurser på KTH. Först ges en föreläsning i 1 h och sen tutorials med räkneuppgifter. Laborationerna och inlämningarna var också likt KTH, förutom att alla laborationer krävde fullständiga labbrapporter efteråt. Detta kan dock förmodligen variera mellan kurserna. Mitt kandidatexamensarbete jag utförde styrde jag på egen hand och det gick väldigt smidigt. Jag hade regelbundna möten med min handledare och de gav mig feedback, råd och hjälpte mig även med ordna ett ekonomiskt stöd på 50 pund för material till mitt projekt. Det var en utmaning att arrangera och utföra projektet på egen hand men om man har en klar bild om vad man vill göra tycker jag att man absolut ska göra liknande. Styr man upp ett projekt själv får man även räkna med mycket eget arbete. Det var en otroligt rolig och lärorik upplevelse. Det går bra att höra av sig om du undrar mer specifikt hur jag genomförde mitt kex i mekatronik.

När covid-19 bröt ut i mitten av mars stängdes samtliga lokaler på Universitet och samtliga kurser gick över till online format. Jag reste hem med min halvklara robot och byggde klart och sammanställde arbetet på egen hand hemma i Sverige. Kommunikationen gick bra med mina handledare och vi hade regelbunden mail-konversationer samt ett zoom-möte. Det var mycket tråkigt att inte kunna få uppleva mer av Skottland men jag är mycket tacksam att det blev en smidig hantering gällande studierna.

Ekonomi

När jag åkte på utbyte var Storbritannien fortfarande medlem i EU och jag fick ett stipendium från Erasmus, som alla KTH studenter får om man väljer att studera i ett EU land. Situationen med Storbritannien i EU är i nuläget väldigt oklart men förhoppningsvis kommer avtal att göras som förenklar utbytestudier med EU-länder som Sverige. Jag valde att ta CSN-lån under min utbytestermin och tillsammans med erasmus stipendiet fungerade ekonomin bra. Mina uppgifter bestod främst av boende hyran, mat och utflykter. Jag lagade i princip all mat hemma och kunde spara mycket pengar på det.

Boende

Det finns många olika aktörer som arrangerar studentboende i Aberdeen. Något som sammanfattar de flesta studentboenden i Aberdeen är att det är ganska dyra hyror, generellt dyrare än i Sverige. Studenter som studerar permanent i Aberdeen brukar hyra boenden privat utanför studentföretag, för det är betydligt billigare. Jag valde dock att hyra boende via universitetets studentboenden i området Hillhead för att det var smidigt. När man väl är antagen till universitetet kan man ansöka om boende direkt i deras boendeportal. Hillhead är en trevlig liten studentstad med en huvudbyggnad där det finns ett supermarket, restaurang, reception som är öppet dygnet runt och det finns massa arrangerade aktiviteter. Det finns även en Lidl butik 10 min promenad där man kan storhandla billigt. Det finns flera typer av lägenheter med olika priser i Hillhead. Jag valde att bo i en liten dyrare lägenhet i Hillhead, New Carnegie Court med fyra andra studenter där varje studentrum hade ett eget badrum. Vi

delade kök och vardagsrum tillsammans. Vår lägenhet hade bra standard men man får vara beredd på att boendestandard generellt brukar vara lägre än i Sverige. Jag trivdes mycket bra i Hillhead och det var bara 12 min promenad till campus. Hillhead ligger i Old Aberdeen bredvid en fantastisk fin park Seaton Park. Jag gjorde mina motionspass i parken. Det finns många fina områden att promenera runt Hillhead. Att bo i en studentlägenhet med andra studenter kan ge olika upplevelser beroende på hur sina rumskompisar är. Jag hade turen att bo med trevliga och ordningsamma personer.

Fritid och sociala aktiviteter

Det finns massa att upptäcka i Aberdeen och i Skottland. I Aberdeen finns det många intressanta och fina museum att besöka som dessutom ofta är gratis. En plats som är ett måste att besöka är den lilla fiskebyn Stonehaven som bara ligger max en timme från Aberdeen. Det går enkelt att ta sig dit med buss. I Stonehaven finns några av Skottlands bästa fish and chips ställen. I anslutning till Stonehaven ligger det sagolika slottet Dunnottar Castle som är ett av Skottlands mest berömda platser och är ett känt vykort. Se vänster bild nedan. Det var en av mina bästa utflykter. Jag hann även med att åka på en dagstur till Edinburgh som arrangerades av en nämnd på skolan. Edinburgh är verkligen en fantastisk stad på alla sätt som definitivt är värd att besöka. Bilden nedan till höger är utsikten av Edinburgh på Calton Hill. Jag hade även bokat in en resa till Isle of Skye uppe i the Highlands men det blev inställt på grund av nedstängningen av skolan.

För att sammanfatta min resa hade jag en fantastisk resa och upplevelse i Aberdeen och jag kan varmt rekommendera att studera vid University of Aberdeen. Om du skulle ha några funderingar är det bara att skriva ett mail till mig farell@kth.se så kan jag berätta mer om min upplevelse.

