



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Erik Holmgren Bentzer

VT23

Utbytesuniversitet

CTU in Prague

Utbildningsprogram

Civilingenjör Samhällsbyggnad



Pragvåren

Innan avresa

Jag hade aldrig varit i Tjeckien innan, inte den delen av Central-/Östeuropa alls, det gjorde mig nyfiken. Att göra utbyte var givet för mig men jag ville att det skulle vara till något ställe som var nytt för mig och gärna i Europa för smidighetens skull. Därför passade Prag väldigt bra, en stad som är ny för mig, är relativt stor och som jag hört mycket gott om.

Ankomst

Jag kom till Prag ett par dagar innan introduktionsveckan började, 8 februari, skolan började 20 februari. Bodde på hotell någon natt innan jag fick tillgång till boendet som var ordnat via universitetet. Det erbjöds inte så mycket aktiviteter under introduktionsveckan men nog för att träffa lite folk och ha tid över att upptäcka staden själv. Jag gick på de mesta aktiviteterna under den veckan för jag hade tid för det och hade redan hunnit bli lite socialt svulten på de få dagarna i Prag. Redan innan introduktionsveckan träffar du din fadder om du får någon och det var någon pubkväll helgen innan, där träffade jag de jag kom att hänga mest med. De som anordnade aktiviteter och fadderskap var ISC at CTU. Information om det mesta kom på mail innan, resten fanns på deras Facebook. Min fadder kontaktade mig någon månad innan ankomst och mötte mig på flygplatsen när jag kom ner.

Ekonomi

Jag sökte inga stipendier annat än Erasmus, jag har dock hört att det skall finnas en del så kan vara värt att kolla upp. Prag är billigare än Stockholm men man kan inte leva som en kung, det är en stad med mycket turism och finns därmed dyra områden centralt. Alkohol är betydligt billigare men mat i affärer är lika dyrt. Studentkort (ISIC) kostade några hundralappar men var värt det, speciellt om man planerar att röra sig utanför Prag. Vissa kurser som har utflykter schemalagda kan man behöva betala på utflykterna.

Boende

Jag bodde i korridoren som jag blev erbjuden av skolan. De mailade ut informationen om det efter nomineringen, i höstas om jag kommer ihåg rätt. Det fanns korridorer vid skolan men jag hamnade 10 minuter med buss bort på Strahov, de var lite äldre och hus från kommunisttiden i landet. Det låg högt upp på en hög kulle 15 minuters promenad från slottet. I korridorerna delar man vanligtvis rum med någon och kök och badrum med ett eller 2 andra rum. Jag bodde ensam i mitt rum men behövde betala för båda sängarna i rummet. Delade kök och badrum med två tjejer.

Universitetet och studierna

CTU är ett ganska stort universitet men hade inte så mycket kurser inom fastigheter eller ekonomi vilket var synd för mig. De hade i övrigt en väldigt bred kurskatalog. Jag behövde byta en del kurser i efterhand. Schemat ser ut likadant varje vecka, jag hade måndagar tomma på schemat. Kan rekommendera kurserna "Historic parks, gardens and built environment" och "Landscape heritage" där man fick se väldigt mycket av Prag på utflykter med en väldigt kunnig lärare. Språkkurser var inget jag tog men det fanns. De flesta masterkurser var på engelska.

Kurser

Jag valde egentligen alla jag trodde skulle kunna tillgodoräknas, resten valde jag utifrån vad jag tyckte lät roligt. Hemsidan som koordinatören länkade var väldigt bra och beskrivningar till kurserna var oftast ganska bra. Under de två första veckorna kan man byta kurser och få ihop ett schema som önskas eller fungerar.

Staden och landet

Prag är en fantastisk stad och jag är så glad att det blev just Prag. Staden är väldigt gammal med en unik historia då den ligger i mitten av Europa, Tjeckien har dragits mellan så många makter genom åren så det finns inslag från väldigt många styren så som Tysk-romerska riket, Österrike-Ungern och Sovjet.

Jag upplevde tjeckerna som ganska tillbakadragna och avslappnade men jag var också bara i Prag som är en väldigt internationell stad. Trots att den ändå är så internationell är det många som inte kan engelska, både unga och gamla men framför allt de äldre då de läste ryska i stället.

Fritid och sociala aktiviteter

Utelivet i Prag är otroligt, barerna är fantastiska, parkerna och husen underbara. Jag gick väldigt mycket på fritiden och festade en del på helgerna, ölen och vinet är mycket gott samt snällt mot plånboken. Bordsfotboll är väldigt populärt där, jag trodde inte folk kunde vara så bra på det. Jag träffade en del kompisar och spelade ganska mycket tennis som fanns billigt nära mig.

Hållbarhet

Lokaltrafiken var pålitlig, frekvent och billig så jag åkte nästan bara buss, spårvagn, tunnelbana eller så gick jag. Om bussen inte gick på natten så var det alltid möjligt att gå hem. Källsortering fanns i korridorerna. Att cykla i Prag kändes farligt då det är väldigt mycket bilar som kör fort och begränsat med säkra cykelbanor.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Resmöjligheterna från Prag är bra, jag var åkte med tåg till Wien, Bratislava och Krakow. Wien och Krakow kan jag rekommendera. Wien, Bratislava och Berlin är bara 3-4 timmar med tåg bort och är billigt.