



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Erik Wallin

VT23

Utbytesuniversitet

Universitat de Barcelona

Utbildningsprogram

Civilingenjör Teknisk Fysik - Master i Tillämpad Matematik

Mig any a Barcelona - det bästa halvåret i mitt liv

Innan avresa

Redan innan jag började på KTH visste jag att jag skulle vilja åka på utbyte. Att det sedan blev Spanien och Barcelona berodde på ett stort intresse för språket (jag hade läst mycket spanska och lite katalanska redan innan), kulturen (Visca Catalunya) och fotbollen (Visca el Barça). Jag har varit inställd på Barcelona väldigt länge och även om det ärligt talat inte var det smidigaste rent akademiskt visste jag att jag ville dit. Men efter en del trixande löste sig kursval och hela den biten.

Mitt stora mål rent akademiskt var att bli flytande i spanska (svårt eftersom att katalanskan är så vida utbredd) och göra det man gör som utbytesstudent, nämligen plugga. Skoja.

Ankomst

Jag reste till Barcelona i slutet av januari (två veckor innan terminsstart) för att bekanta mig med staden och för att läsa en grundläggande kurs i katalanska (organiserat av Universitat de Barcelona - hädanefter UB). Fredagen innan kurserna skulle starta organiserades ett mottagande med de andra inkommande Erasmus-studenterna, där jag träffade vad som skulle bli några av mina närmaste vänner för första gången. Vi introducerades även till Erasmus Student Network (ESN), en icke vinstdrivande organisation som även den fungerade som kontaktyta för att träffa folk. Sedan rullade kurserna igång, och jag hamnade i en lite oviss situation då jag skulle läsa kurser på andra fakulteter. Efter ett par veckor i halvlimbo löste det sig.

Ekonomi

Barcelona är något billigare än Stockholm generellt, men med tanke på den svaga svenska kronan blev det ganska dyrt ändå. Jag tog både merkostnads lån samt fick Erasmus-stipendium, och med det kunde jag leva gott, resa och unna mig. I övrigt fanns inga större extrautgifter värda att nämna. Kollektivtrafik är mycket billigt, se mer under rubriken hållbarhet.



Prisexempel: Sangria, 4€ samt Patatas Bravas, 5€ på ett torg i El Born

Boende

Jag var tidigt ute och letade boende och valde till slut Yugo Aleu, ett nybyggt och fräscht (och dyrt) bostadskomplex i samarbete med (och i direkt anslutning till) UB:s campus vid Diagonal (i stadsdelen Les Corts). Annars bodde många av mina kompisar mer centralt, och där finns det mycket att välja på (akta bedrägerier dock). Eftersom jag förlängde min vistelse i Katalonien med en månad bodde jag även i juli i en delad lägenhet i stadsdelen Eixample vilket var betydligt billigare men mindre bekvämt. Generellt är standarden lägre än i Stockholm, men den är absolut acceptabel.

Universitetet och studierna

UB är ett universitet som är jämförbart med SU i Stockholm med mängder av fakulteter och ett stort kursutbud. Det är alltså inte ett rent tekniskt universitet (motsvarigheten till KTH är UPC). Man är mycket fäst vid kontinuerlig examination (*Avaluació continuada*) – vilket jag tyckte fungerade mycket bra – men möjligheten att skriva en stor tenta fanns även den (*Avaluació única*).

Det finns kurser på engelska, men utbudet är inte jättestort. Dessutom ville jag ju utveckla min spanska och katalanska, så till slut läste jag alla kurser på de språken, även om det adderade en komplexitet till studierna.

En skillnad är att det inte alltid finns tillgång till gamla tentor, vilket gör tentaplugget svårare. Men det går ändå att förstå vad man behöver lära sig. Något annat som skiljde var närheten till lärarna. På UB kommer man mycket närmare lärarna, får direktkontakt och pratar kontinuerligt. Det påminner lite om gymnasiet i Sverige på det sättet. Jag upplevde även deras pedagogiska nivå som betydligt högre än motsvarande på KTH.

Kurser

Planen till en början var att läsa 30hp, men efter ett tag valde jag bort några kurser (inte minst för att kunna lägga tid på självstudier inom spanska). Således läste jag dessa kurser:

Spanska B2 – 5 ECTS/hp

Språkkurs anordnad av universitetet. Nu är jag generellt sett en motståndare till att lära sig språk via kurser och teori, men för att gå in på en grammatisk detalj förstod jag vikten av subjunktiv-formen här. Subventionerad av KTH.

Katalanska A1 – 3 ECTS

Se ovan. Mycket grundläggande översikt kurs – dock behjälplig för att ta sig fram i Katalonien på ett smidigare sätt, inte minst då en del information endast ges på det regionala språket. Ska tilläggas att passionen för att lära ut katalanska är smittande – de brinner för sitt språk!

Modelització de Riscos (kurskod 575286, undervisningsspråk spanska) – 5 ECTS

Kurs om riskmodellering – riskmått som Value at Risk och Expected Shortfall. Innehöll delar där vi jobbade i R, annars en teoretisk, mattetung kurs. Läraren Luís mycket bra och trevlig.

Història de la Física (360610, katalanska) – 3 ECTS

Kurs om fysikhistoria. Ganska teoretisk och ärligt talat inte så intressant, men det var kul (läs supersvårt) att den gick helt på katalanska.

Models Matemàtics Actuarials i Aplicacions Vida (575287, spanska) – 5 ECTS

Mattekurs som handlade om prissättning av olika former av livförsäkringar. Mycket arbete i R även här. Rolig, praktisk kurs med klar tillämpning i arbetslivet. Ena läraren (Manuela) fantastiskt bra.

Staden och landet

Barcelona är fantastiskt, och har någonting för alla. Här finns stranden, värmen, arkitekturen, den politiska dimensionen, fotbollen, utelivet, språken, bergen, kulturen och framförallt – människorna.

Det finns alltid saker att göra, och staden sover aldrig. Under vårterminen firas bland annat karnevalen (upplevs kanske bäst i närliggande Sitges), Sant Jordi samt Sant Joan; alla tre stadsfestivaler som sätter sin prägel på staden. Organisationer som ESN ordnar regelbundet utflykter och aktiviteter, och annars kan man på egen hand upptäcka Katalonien och Barcelonas godbitar.

En tydlig skillnad är dygnsrytmen. I Spanien är allt förskjutet med minst ett par timmar. I övrigt är punktlighet är ingenting man lägger så stor vikt vid. Katalaner generellt är lite mer reserverade än spanjorer i övrigt, men är ändå väldigt trevliga.



Casa Batlló inifrån, Camp Nou vid sin sista dans och franska pyttesamhället Cerbère – tre måsten i *Països Catalans*

Fritid och sociala aktiviteter

Välkommen till den viktigaste biten. Att åka på utbyte handlar ju i min mening främst om vad som händer utanför skolsalarna, och det är det som gör ett utbyte till vad det är. I Barcelona har jag gjort en mängd fantastiska saker: rest och upptäckt Spanien, träffat människor jag idag har extremt nära hjärtat och deltagit i massor av aktiviteter.

Jag har alltid spelat fotboll, och även under utbytet fortsatte jag med det. Dels spelade jag i ett lokalt lag (stolta C.E Sant Ignasi) på en stimulerande nivå, där jag även kom att lära känna många lokala katalaner. Dels deltog jag även i en turnering organiserad av ESN, där det inledande steget var en turnering i Barcelona, där mitt lag (bestående av folk från Italien, Grekland, Island och Tyskland) lyckades vinna den, vilket gjorde att vi kvalificerade oss för den nationella turneringen i Santiago de Compostela. En oförglömlig helg senare hade vi även vunnit den. Sista steget var International Erasmus Games i Madrid. Efter fem dagar där, ja, ni ser resultatet på bilden nedan. Madrid är ju även som stad obligatoriskt på ett utbyte i Spanien. Sammanfattningsvis var dessa dagar vi spenderade ihop några av de bästa under hela utbytet, så jag kan varmt rekommendera att delta på sådana aktiviteter.



T.v. Segerbild från International Erasmus Games i fotboll: T.h. ESN-guide visar Erasmus-studenter från hela Europa Madrid.

Förutom de nyss nämnda Santiago och Madrid besökte jag även Valencia (under stadsfestivalen *Les Falles*), Mallorca (bild nedan), Pamplona (under *San Fermín*), Vigo samt upptäckte det mesta som går i Katalonien. Värt att nämna där är sagolika berget Montserrat, Girona, Dalí-museet i Figueres, samt mängder av strandpärlor längs Costa Brava som Tossa de Mar och S'Agaro.



T.v. Bild från en vecka på Mallorca med Erasmus-kompisar: T.h. Det sågtandade berget Montserrat med fint sällskap

Hållbarhet

Kollektivtrafiken är mycket bra och mycket billig – 40 euro för tre månader med transport överallt i princip (även till flygplats och tåg längs Costa Brava/Costa Daurada). Pendlarbiljett med regionaltåg finns gratis. Höghastighetståg tar en ruskigt snabbt till Madrid för hyfsat pris. I övrigt skall sägas att man lägger inte lika stort fokus på hållbarhet i Spanien som i Sverige.

Rekommendationer och övriga reflektioner

För även den ouppmärksamma läsaren bör det ha framgått att jag tycker att Barcelona är ett topenställe, perfekt för en utbytestermín. Det är möjligtvis inte det mest prestigefyllda universitetet rent akademiskt, men nivån är hög. Och precis som vad gäller alla utbyten är det en fantastisk möjlighet att ta kliv i sin personliga utveckling, skapa oförglömliga minnen och uppleva en ny kultur.

Precis som alla städer har Barcelona sina baksidor och ställen man bör undvika, speciellt med tanke på alla mycket trevligare alternativ att tillgå. Stadsdelen El Raval är inte den roligaste att promenera i nattetid, klyschiga och överdrivet turistiska les Rambles blir man snabbt trött på och även om det är lyxigt med en badstrand i direkt anslutning till stadskärnan finns det betydligt bättre stränder än la Barceloneta.

Några tips: Ta kontakt med och lär känna mycket folk i början av utbytet. Även om det kan kännas jobbigt ibland och man kanske helst av allt vill vila kommer det leda till att man lär känna underbara människor, människor som man kan dela resten av upplevelsen med. Ta vara på varje dag (tiden kommer att svिसcha förbi innan man står där i spöregnet utanför Arlanda igen), tacka ja om någon vill hitta på något. Res och ta tillvara på allt som händer i området, kanske testa de för Katalonien unika mänskliga tornen *Castellers*. Och tänk inte att *det där kommer jag ha tid att göra senare, mitt utbyte är långt*. Då kommer man ångra sig när man ska åka hem. Men har man gjort det kan man ju alltid stanna en månad till 😊.

Jag svarar supergärna på frågor, funderingar, ger tips eller vad som helst! Maila mig på erikwallin@live.com eller sök upp mig någonstans och kontakta mig där.

Tack för att ni har läst denna rapport, och jag kan bara hoppas att ert utbyte blir åtminstone hälften så bra som mitt. Så om ni tvekar, gör inte det. **Åk. Ves.**

Adeu i fins aviat,

Erik