



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Ellen Abrahamsson

VT22

Utbytesuniversitet

Politecnico di Torino

Utbildningsprogram

Civilingenjör, Design och produktframtagning

Reseberättelse - En oförlömlig termin i Turin

Innan avresa till Turin fylldes jag med både förväntan och nervositet. Att lämna vardagslivet på KTH för att studera på Politecnico di Torino var ett stort steg, men drivkraften att uppleva en ny kultur, utmana mig själv och skapa internationella kontakter överskuggade tveksamheten. Valet av Turin var spontant då jag sökte sista minuten där en plats kvar till Turin fanns tillgänglig, och jag såg min chans och tog den genast!

Ankomsten till Turin var en kaskad av nya intryck. Staden välkomnade mig med sin rika historia och pulserande studentliv. Jag anlände lite drygt en vecka innan terminsstart, vilket gav mig tid att orientera sig runt i staden. Erasmusnätverket visade sig vara en ovärderlig resurs för att knyta kontakter och anordnade regelbundna event som gjorde det lätt att känna sig som en del av gemenskapen.

Att hitta **boende** var en utmaning, men genom grundligt sökande lyckades jag och några vänner från samma utbildning på KTH hitta ett fantastiskt boende. Vi bodde i en stor charmig lägenhet i ett område med endast 5 minuters gång till universitetet och ca 20 minuters gång till stadens hjärta, vilket gjorde det naturligt och enkelt att ta sig överallt till fots.

Studierna vid Politecnico di Torino var både givande och utmanande. Trots vissa kulturkrockar, som den flexibla synen på tid och en mer hierarkisk relation mellan studenter och professorer, fann jag mig snabbt anpassa och uppskatta den nya akademiska miljön. Jag valde också att lägga till italienska som språk. Detta underlättade i vissa delar av stan där engelskan inte var ett språk som alla kunde.

Utöver studierna gav Turin och dess omgivning rikligt med möjligheter till utflykter och äventyr. Turin bjöd på allt från fotbollsmatcher till sena sommarkvällar i Valentionparken, men också stadens närhet till soliga kuststäder, alpbyar och vingårdar. Jag tog därför chansen att besöka närliggande städer som Milano, Genua och Portofino vilket gav ytterligare perspektiv på Italiens mångfacetterade kultur. Socialt sett blev min tid i Turin oerhört givande. Genom Erasmusnätverket och universitetets event knöt jag vänner från hela världen, vilket ledde till en kalender fylld av gemensamma middagar, utflykter och studiegrupper. Detta internationella nätverk är något jag värderar högt och kommer att bära med mig långt efter min hemkomst.

Ekonomiskt sett var jag förberedd med ett Erasmusstipendium. Levnadskostnaderna i Turin visade sig vara aningen lägre än hemma i Sverige, särskilt när det gällde mat och nöjen, vilket gjorde vistelsen mer hanterbar ekonomiskt. Sen är själva centrumet av staden inte så stort i sig vilket gjorde att vi kunde promenera nästan överallt och köpte därför inget kollektivtrafikkort.

Reflektionerna över min termin i Turin är djupt positiva. Jag utmanade mig själv, växte både personligt och akademiskt, och upplevde en värld utanför min komfortzon. Att studera utomlands gav mig inte bara kunskap inom mitt studiefält utan också en djupare förståelse för andra kulturer och värderingar. Det är en erfarenhet man bär med sig resten av livet!



Turin - Soliga sommarkvällar och fotbollsmatcher.



Portofino och Genua - Sol, bad och fina byggnader.



Alba - Tryffelpasta och vingårdar.