



RESEBERÄTTELSE

Namn

År och termin för utbyte

Emily Viberg

HT24

Utbytesuniversitet

Monash University

Utbildningsprogram

Civilingenjör Industriell Ekonomi

Min fantastiska termin i Melbourne!

Innan avresa

Att åka på utbyte till Australien har varit en dröm för mig sedan jag började plugga. Det kändes som en fantastisk möjlighet att både resa långt bort och uppleva livet i en helt annan del av världen. Mitt största beslut var att välja var i Australien jag ville plugga. Efter att ha pratat med andra som rest runt där valde jag Melbourne, och i efterhand är jag otroligt nöjd med det. Melbourne är en extremt cool stad, bland annat känd för sitt kulturarv och har i många år rankats högt på listor över världens mest levnadsvänliga städer.

Jag valde Monash University eftersom jag hittade flest kurser där som intresserade mig, och universitetet har dessutom ett mycket gott rykte.

Ansökningsprocessen till Monash var smidig och skedde via en onlineportal. Du fyller i personlig information, rangordnar kurser och laddar upp eventuella bevis på förkunskapskrav. När ansökan godkänts får du ett dokument som behövs för att söka studentvisum. Visumet var ganska dyrt och tyvärr har avgiften nyligen höjts till 1600 AUD.

Innan terminen började höll Monash ett webinarium (som även spelades in) med tips och praktisk information inför terminsstart.

Ankomst

Jag anlände till Melbourne i juli, ungefär en vecka innan introveckorna började. Universitetet hade redan innan skapat en WhatsApp-grupp för alla utbytesstudenter, vilket gjorde det enkelt att träffa andra direkt. Mottagningen på Monash skiljde sig dock mycket från den på KTH. Den var mindre uppstyrd, och många aktiviteter hade begränsat antal platser som tog slut snabbt. Detta ledde till att många utbytesstudenter själva började organisera aktiviteter via gruppchatten och det var så jag lärde känna många av dem jag umgicks med under terminen.

Tips: Glöm inte att boka gratis transfer från flygplatsen vilket Monash erbjuder!

Ekonomi

Priserna i Australien är liknande de i Sverige. Jag upplevde matpriserna som något billigare, medan hyrorna är höga i förhållande till boendestandarden. För mig var de största kostnaderna under terminens gång de resor jag gjorde. Utöver KTH:s resebidrag på 8000 kr sökte jag inga stipendier utan finansierade mitt utbyte med CSN och sparade pengar.

Tips: Universitetet erbjuder ibland gratis måltider eller matvaror på campus. Håll koll på Instagram-konton såsom @freefoodmonash och @msa.freebies!

Boende

Eftersom Monash huvudcampus ligger cirka en timme från innerstaden valde jag att bo mer centralt. Jag bodde i stadsdelen Southbank och trivdes verkligen. Där hade jag nära till både innerstaden och bra kollektivtrafikförbindelser. Boende på campus är också ett alternativ, men platserna är begränsade och det var många som sökte och inte fick någon plats. Däremot verkade boendet på campus bra. Värt att notera är att de som bodde där spenderade mindre tid i innerstaden på grund av den långa resvägen samt begränsad kollektivtrafik kvällstid.

Att hitta boende själv kan vara svårt och dyrt. Många väljer studentboenden som UniLodge, Iglu, Scape och RoomingKos. Dessa är ofta bra men har långa kontrakt och höga priser. Några av dem erbjuder däremot kortare kontrakt efter att terminen startat. För att hitta boende på annat håll är det vanligt att använda sig av plattformar såsom Flatmates, Flatmatefinders eller Gumtree, samt Facebook-grupper såsom Fairyfloss.

Jag bokade ett Airbnb för de två första veckorna och planerade att hitta boende på plats, men hade tur och kunde stanna kvar i min Airbnb-lägenhet terminen ut. Lägenheten delade jag med en student från Chile men hade mitt eget rum och badrum. Hyran låg på 375 AUD i veckan inklusive nätverk, el, och vatten.

Universitetet och studierna

Monash är ett universitet med cirka 86 000 studenter och kurser i princip allt. Kurserna läses parallellt och avslutas med en tentaperiod i november. För mig var den största skillnaden mellan Monash och KTH kursernas upplägg. Samtliga Monash-kurser hade under terminens gång väldigt många småuppgifter, både i grupp och individuellt. I nästan alla kurser jag läste hade vi flera uppgifter/seminarium etc. varje vecka. Däremot var dessa uppgifter ofta relativt enkla.

Varje uppgift är värd ett visst antal procentenheter och för att få godkänt i en kurs gäller det att samla ihop minst 50 under kursens gång. Detta gör att det teoretiskt går att hoppa över en sluttenta. Däremot har vissa kurser krav på att du måste klara sluttentan för att bli godkänd i kursen.

Tips: Innan terminen börjar finns det möjlighet att i viss mån välja sitt eget schema (info om detta skickas på mail). Jag lyckades således ha torsdagar och fredagar lediga vilket underlättade att resa under terminens gång.

Kurser

BFC5939 Portfolio management and theory, 6 credits

Tillgodoräknades mot SF2942. Denna kurs täckte väldigt många ämnesområden men var ganska grundläggande. Trots detta kändes kursen ändå lärorik och ett plus var att lärarna verkligen var måna om att alla skulle förstå innehållet. Kursen innehöll många examinationsmoment såsom seminarier, simuleringar, exceluppgifter, ett mitterminsprov och en sluttenta.

MEC5884 Sustainable engineering systems, 6 credits

Tillgodoräknades mot ME2321. Kursen riktade sig till maskinteknikstudenter och innehöll således många saker som var helt nya för mig. Trots detta var det inte alltför svårt att hänga med. Vi hade



Ingenjörshögskolan i Clayton

veckovisa räkneuppgifter, två större gruppuppgifter och en tenta med krav på att man klarade den. Det fanns inga exempeltentor för denna kurs och tentan själv var väldigt stressig.

MGF5800 Global business

Tillgodoräknades mot ME2322. Detta var den enda kursen jag läste utan tenta. Istället hade vi veckovisa quiz, en gruppuppgift och en individuell uppgift. Undervisningen baserades på förinspelade föreläsningar samt diskussion i klassrummet. Majoriteten av de andra studenterna var internationella studenter från många delar av världen vilket gjorde klassdiskussionerna väldigt intressanta.

MTH5510 Quantitative risk management

Tillgodoräknades mot SF2980. Denna kurs tyckte jag var mest lik kurserna på KTH. Vi hade fyra programmeringslabbar och en sluttenta värd 60% av kursen. Det var den svåraste av kurserna jag läste men också den kursen som jag gillade mest under utbytet. Föreläsaren var toppen och det var kul att samtliga uppgifter kändes väldigt relevanta och lagom utmanande!

Staden och landet

Australien är ett land som verkligen har mycket att erbjuda och jag rekommenderar starkt att upptäcka fler delar av landet när du är där! Några av mina bästa minnen är från resor jag gjorde under terminen, bland annat en weekend i Sydney och en road trip längs östkusten under mitterminslovet. Generellt är Australien väldigt likt Sverige, vilket gjorde att jag inte upplevde några större kulturkrockar. Australiensare är också väldigt öppna och hjälpsamma. Varje gång något gick snett på våra resor fanns det alltid någon som inte tvekade att ge en hjälpsam hand.

Melbourne har så mycket att erbjuda, och under mitt halvår där hann jag endast utforska en bråkdel av staden. Varje stadsdel har sin egen charm, och anledning att besöka. Om du tar dig en bit utanför innerstaden finns dessutom mycket fin natur, nationalparker, vingårdar och möjligheter till surfing. Jag rekommenderar bland annat att besöka Mornington Peninsula, Wilsons Promontory, Phillip Island, Yarra Valley, Grampians och åka en bit längs The Great Ocean Road.



Solnedgången från Point Ormond



Kängurur i Westerfolds Park



The Twelve Apostles, The Great Ocean Road

Melbourne är också känt för att ha fyra årstider på en och samma dag men jag var inte beredd på att det skulle vara så pass kallt när jag flög ner i början av juli. Det blev heller inte varmare förrän i slutet av oktober, så en varmare jacka är ett måste.

Fritid och sociala aktiviteter

Universitetet arrangerar många aktiviteter både inom kultur och sport. Några av dessa var organiserade av kåren men för majoriteten av dem var du tvungen att vara medlem i den specifika

nämnden som var arrangör. Medlemsavgiften låg generellt på 10–20 AUD. Dock erbjöd många gratis prova-på-perioder i början av terminen. Jag gick med i squashklubben, friluftsklubben och surfklubben, och provade även en danslektion. Trots att jag var medlem i några nämnder deltog jag inte i särskilt många av deras aktiviteter. Istället spenderade jag min fritid med att utforska Melbourne och andra delar av Australien tillsammans med utbytesstudenter jag lärde känna i början av terminen.

I Melbourne finns det som nämnt alltid något att göra, oavsett intresse. Det kan vara allt från att utforska barer och kaféer, upptäcka nya stadsdelar, gå på en match i australiensk fotboll (AFL), besöka stadens många museer, beundra gatukonst, gå på teater eller strosa runt på lokala marknader.



Flinders Station



Yarra River



AFL-match

Tips: Håll koll på WhatsOnMelbourne för att hitta olika evenemang!

Hållbarhet

Trots att det finns ett hållbarhetsfokus i Australien är det inte lika märkbart som i Sverige. Exempelvis är australienska städer väldigt bilcentrerade. Till och med i Melbourne där det finns välfungerande kollektivtrafik. Universitetet hade initiativ i form av återvinningsstationer, begagnad kurslitteratur och digitalt material, men hållbarhetsfokuset märktes inte i lika stor utsträckning som på KTH.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Åk på utbyte! Min termin i Melbourne var så mycket bättre än jag någonsin skulle kunna föreställa mig, och jag skulle utan tvekan göra det igen. Om du har fler frågor kan du höra av dig till mig på Facebook eller maila emilyv@kth.se!