

# San Sebastian- Höstterminen 2014

---

Jag heter Hilda och åkte iväg på utbyte till San Sebastian i Spanien hösten 2014. Jag gick då mitt sista och femte år på Civilingenjörsprogrammet Design och Produktframtagning där jag läser mastern inom Teknisk Design. Att åka just denna termin var "rekommenderat" för min master i och med att vi hade många valfria kurser den terminen. Dock hade jag Forskningsmetodik som obligatorisk kurs och det fanns ingen bra kurs för att ersätta den. Valet föll på Spanien eftersom jag ville åka inom Europa och jag kunde lite spanska. San Sebastian valde jag eftersom det fanns designprogram på skolan och jag föll direkt när jag läste om stadens mat- nöjes- och surfkultur.



## Förberedelser

Det blev mycket google-translate av kurs-PM och diskussioner med både programansvarig och masteransvarig. Jag fick inte min första studieplan godkänd men den andra gick bra. Vissa av de kurser jag valt bytte jag nere på plats.

## Spanskan

Då det var ca 7 år sedan jag hade läst spanska sist försökte jag öva med appen Duolingo men jag använde också möjligheten att få bidrag från KTH för att läsa en två veckor lång spanskakurs innan terminen drog igång. Kursen läste jag i San Sebastian på skolan Tandem som var väldigt bra för att komma igång med att prata spanska.

## Boende

Jag hyrde ett rum i en lägenhet i Parte Vieja (äldre delen av staden) och bodde med två tjejer från Sydamerika (deras pojkvänner var flitiga besökare). Jag betalade ca 365 € per månad och då ingick bredband, gas, el osv.

## Hur jag fick boendet

Mitt boende blev jag tipsad om av en bekant som varit på utbyte i San Sebastian några år tidigare. Hennes kompisar hyrde ut ett rum i sin lägenhet. Jag kollade upp läget, det låg centralt (google maps, informationsbroschyr från Tecnun) och verkade ha ett rimligt pris (uthyrningssidor). De jag skulle bo med pratade jag med på Facebook och de verkade trevliga. De skickade också bilder på rummet och lägenheten. Eftersom vi hade en gemensam vän kände jag att jag kunde lita på att de inte skulle blåsa mig. Jag skickade inte över pengar eller skrev på något kontrakt innan jag flyttade in.

Dagen innan jag skulle flytta in gick jag dit för att få nycklarna. Då ser jag att mitt rum är ca 2,5x2,5 meter och inte har ett fönster! Tanken att ett rum kunde vara utan fönster hade inte slagit mig och jag kände att jag inte kunde bo där. Som tur var en av tjejerna villig att byta rum med mig och jag fick därför ett lite större rum med fönster ut mot en liten vädringsgård. Många andra studenter hyrde större lägenheter ihop som de fixade på plats.

## Läget

San Sebastian är inte en sådan stor stad men det finns tydliga stadsdelar med olika karaktär. Parte Vieja, som jag bodde i, har många likheter med Gamla Stan i Stockholm. Det är smala gator, gågator och mycket turister. Men Parte Vieja är fullt av restauranger och barer vilket gör det livligt på kvällar och nätter, det medför att det kan vara svårt att sova om man har fönster ut mot gatan! Men att bo i Parte vieja har många fördelar; centralt, nära till båda stränderna och andra stadsdelar och nära till busshållplatsen.



## Tecnun- Universidad de Navarra

Tecnun är ingenjörsskolan av Universidad de Navarra. Skolan ägs av Opus Dei som är en mytomspunnen kristen "organisation". Detta märktes genom att skolan har ett kapell och ibland såg man präster i skolan. Man fick inte heller ha shorts eller flip-flops, men som tjej verkade det vara okej att ha rätt kort kjol. Bachelorkursen börjar i september och pågår till december men masterkurserna slutar i januari/februari!

## Studiemiljö

Lektionerna är längre än på KTH, minst 2 timmar och ofta utan raster. Du får inte äta eller dricka på lektionerna (vatten var ok). Men lärarna var inte så stränga och skällde inte om man använde mobilen men blev lite sura om man kom försent. Skolan har rätt dåliga studieplatser så jag satt oftast på café i stan när jag behövde plugga.

## Välja kurser på plats

Vi fick två veckor på oss i början av terminen att prova på kurser innan vi var tvungna att lämna in ett definitivt kursval. Det framgick dock inte så tydligt att det var först till kvarn på kurserna. De populära engelskakurserna fylldes snabbt vilket gjorde att många studenter (inklusive jag) fick välja kurser som man inte hade tänkt sig att läsa och som var på spanska.



## Att plugga på spanska

I slutändan läste jag alla kurser på spanska. Det var såklart väldigt svårt att förstå allt på lektionerna men blev lättare med tiden. Lärarna var bra på att lägga upp Powerpoints så det gick att översätta och plugga in. Jag lämnade också in alla mina individuella arbeten och tentor på engelska vilket var okej för mina lärare. Mitt intryck av de spanska studenterna är att de är ganska "stängda" och inte gärna pratar engelska.

- **Spanska (utbytesstudenter)**

Spanskaläraren var amerikan och kursen började på rätt grundläggande nivå (böja verb i nutid) men blev i slutet avancerad (konjunktiv). Undervisningen gick till så att läraren pratade och förklarade och sen fick varje person i turordning säga en mening. Vi hade

också mycket läxor!!! Men läraren, Jeff Diamond, är skönt amerikansk och vi hade ganska roligt under lektionerna. De flesta utbytesstudenterna läste spanska och jag rekommenderar att läsa kursen för att få bra sammanhållning med dem.

- **Pneumatik och hydraulik (neumatica y oleahidraulica, fjärdeårsstudenter)**

Trodde att detta skulle vara en av de roligaste kurserna under terminen men kursen bestod till stor del av ett grupparbete där man byggde en maskin tillsammans med 6 spanska studenter. Jag kom inte in i gruppen och de brydde sig inte ens om jag var där eller ej (detta gällde inte bara mig utan verkade gemensamt för alla utbytesstudenter i kursen).

- **Marknadsföring (Direcion comersial y marketing, andraårsstudenter)**

En rätt normal kurs med inlämningsuppgifter, grupparbete, individuellt arbete och tenta.

- **Kreativitet och estetik (Creatividad y estetica, andraårsstudenter)**

En intressant och rolig kurs om du är designintresserad. Det gäller att göra snygga skisser för att flörta in sig hos läraren. Samarbeta med andra utbytesstudenter för att översätta powerpointsen till tentan.

- **Företagsadministration (Administracion de empresas, master)**

En kurs med grupparbete och caselösning. Läraren vill att man ska vara aktiv på lektionen men det är ju som sagt ganska svårt. Satsa på att lämna in casen och ta plats i grupparbetet.

- **Ledarskap av personer i organisationer (Direcion de personas en organizaciones, master)**

Den enda kursen som tog upp Opus Dei. Tror dock läraren gick i pension. Mycket caselösning; typ 3 st varje vecka. Tar mycket tid men man lär sig mycket!

## Staden/landet

San Sebastian tycker jag är lite annorlunda än de spanska platserna jag besökt förut, vänligt mot besökare men inte turistigt. Många i butik/restaurang pratar engelska med dig om de hör att din spanska är lite dålig. De är inte heller så nyfikna på dig som utlänning. Jag tycker det är ganska lätt att leva i San Sebastian och jag kände mig aldrig otrygg.

## Stränderna

Vi hade (onormalt) bra väder under hösten. Det var sol och sommarvarmt ända in i november. Mycket av fritiden spenderades på stranden. Stränderna är grymma!



## Surfing

Vill man lära sig surfa går det! Jag gick två olika surfingkurser vilket var kul, men att surfa själv tyckte jag kändes väldigt farligt. Det är väldigt trångt i vattnet och lätt att bli påkörd, jag rekommenderar att ta surfkurser tills man känner sig säker på egen hand.

## Uteliv

Åker du till San Sebastian kan du räkna med fest! Eftersom det är en turiststad är det fest varje kväll fram till oktober typ. Men dött blir det inte efter det. Torsdagar och lördagar är bra festdagar. Det är också väldigt billigt att festa i San Sebastian.

- Gastro Pote-På torsdagarna hade de Gastro Pote i saluhallen i Fnac (Superamara). Det var liveband och lite vuxnare publik. Lite bättre pintxos(och sushi) och vin. Perfekt som förkör före Pintxo Pote.
- Pintxo Pote- Varje torsdag fick man dryck+pintxo för 2€ i Gros. Studenternas himmel! Efter PP brukade det bli nattklubb! Se till att inte ha obligatoriska kurser på fredag förmiddag! ;)
- Bataplan- "Den bästa nattklubben", Erasmusstudenterna fick VIP-kort och gratis inträde så det blev ett naturligt val vid utgång.
- Badabada- Ett tips för lite alternativ musik (dvs. inte house), tog ett tag innan vi hittade dit men de har en stor uteplats som vi uppskattade. De hade också loppmarknad här så rolig plats att hålla koll på-

## Turism

San Sebastian ligger lite off kommunikationsmässigt, men det finns ändå möjligheter att turista. I början av terminen hyrde vi (30 utbytesstudenter) en stor villa i Hossegor, Frankrike, där det var en surftävling. För att ta oss dit hyrde vi en buss. Det blev lite paradise hotel-känsla men otroligt kul! Jag åkte också till Madrid över en helg, Bilbao och till Biarritz på dagstur. Men det härliga vädret på hösten gjorde att jag var mer intresserad av att ligga på stranden i San Sebastian. Sen blev det lite ont om tid för resa tyvärr. Ett tips är att hålla koll på när bussarna/tågen har rabatter, då kan det bli riktigt billigt!



När jag åkte hem i januari flög jag med Ryanair via Italien och hälsade på en kompis som pluggade där. Det gjorde att jag fick billigare flygresor och en liten bonussemester.

## Mina smultronställen!

- Botanika- Café med vällagade luncher och mycket vegetarisk mat. Brukade sitta och plugga där men vid lunchtid gillade de inte att man gjorde det.
- Koh Tao- Mysigt avslappnat café där de ibland hade livemusik
- Tedone- Bra vegetarisk restaurang
- The Loaf- "Hipstercafé" med gott bröd, gott kaffe och goda bakverk, de har en servering i källaren som kan vara bra att plugga i.
- Godisaffär med plockgodis- Ligger bredvid klädaffären Mango!
- På Cash Converter i Gros kan man fynda allt möjligt, cyklar, surfbrädor, TV-spel osv. Där kan man också sälja saker innan man åker hem.