



RESEBERÄTTELSE

Namn

Adelina Tahiri

År och termin för utbyte

VT17

Utbytesuniversitet
Instituto Superior Tecnico

Utbildningsprogram
Civilingenjör Medieteknik

Så varmt och väster som du kan komma i Europa

Innan avresa

Anledningen till att jag överhuvudtaget sökte utbytesstudier var för att jag behövde NYTT. Jag var lite trött på Campus, Stockholm och framförallt kyla. Jag ville komma bort till något så varmt som möjligt för att få ny energi till slutet av mastern.



Ankomst

Jag kom dit ca en och en halv vecka innan skolan startade, i början av februari. Skolan började officiellt i mitten av februari men vi hade en välorganiserad mottagning i en vecka, veckan innan skolan började. Mottagningen var väldigt bra och du fick väldigt mycket för 40 Euro., du fick mat och utflykter och fester i en vecka i sträck. Det var väldigt bra fadderprogram som kallades NAPE som hade hand om alla nya studenter som var extremt hjälpsamma.

Ekonomi

Jag levde på CSN och Erasmus, vilket du kommer långt med i Lissabon. Det är väldigt billigt att leva där, och du kan festa ganska rejält för en liten peng (tillägger att uber är nästintill gratis och räddade mig eftersom Lissabon är så kullig).

Boende

Jag fixade min bostad med två andra svenskar via Airbnb, och allt funkade superbra. Det finns hjälp att få av uniplaces.com samt så kan man kontakta universitetet. Jag bodde ca 1.7km från Campus och jag var den som bodde längst bort, alla tyckte det var konstigt att bo så långt ifrån så jag tror standarden är att man bor nära skolan. Boende är inte jättebilligt i Portugal, men du kan lugnt hitta för i genomsnitt 350 Euro. Jag betalade ca 390 Euro för min.

Universitetet och studierna

Tyvärr så finns inte Medieteknik eller ens medieteknikliknande kurser på detta universitet utan allt du läser, läser du på data. På masternivå var detta utmanande för mig eftersom jag inte hade tillräckligt med förkunskaper för de flesta kurserna. Ett plus var att de var väldigt bra på engelska. Jag kunde sakna KTHs struktur och digitalisering eftersom mycket styrdes väldigt manuellt och att behöva göra något administrativt på universitetet var väldigt utmanande. Men men, det var inte värsta grejen. En vanlig dag var gå till skolan, ha föreläsning i 1.5h utan paus sen springa till nästa. Jag läste även Portugisiska för 6hp vilket rekommenderas eftersom man träffar så mycket människor där.

Staden och landet

Portugal var ett enkelt land! Liberala människor, blandat folk och väldigt öppen och trevlig kultur. Matkulturen var lite annorlunda men utöver det finns det inte så mycket skillnader förutom att de dricker väldigt mycket mer alkohol under veckodagarna. Tyvärr surfade jag aldrig eftersom jag är lite rädd för det, men att hänga på stranden var en konstant grej. Eftersom allt är så förskjutet kunde man hänga på stranden till nio på kvällen sen gå hem och duscha och gå ut vid 12 och dricka öl. Jag älskade Lissabon, det var mysigt och inte lika exploaterat som många sydeuropeiska länder. Man hade lätt för att känna sig hemma och det mesta funkade som det skulle.