



En av de bästa resorna jag gjort!

Innan avresa

Jag visste att jag ville åka på utbytesstudier redan innan jag började på KTH men hade inga önskemål om något specifikt land. Det är en bra möjlighet att få se världen och samtidigt få studera på ett annat språk. Jag valde Nordirland för att tidigare studenter från mitt program hade åkt dit och fått sina kurser godkända.

Ankomst

Universitetet hade rekommenderade datum man skulle infinna sig där, det var ungefär två veckor innan alla lektioner skulle starta. Under dessa två veckor fick man möjlighet att flytta in och packa upp sina saker, gå på informationsseminarier inför kommande termin och en hel del aktiviteter för att lära känna nya människor. Jag kände mig välkommen och omhändertagen. Aktiviteterna kunde vara allt från en pizzakväll till irländsk folkdans.

Ekonomi

Jag sökte Erasmusstipendiet som gäller för utbytesstudier i Europa. För att få detta stipendium är det flera olika dokument som behöver fyllas i, (bl.a. Learning Agreement) och sedan laddas upp på MoL. Innan stipendiepengarna delas ut så behövde jag även göra ett språktest. Detta språktest var inget avgörande för att bedöma mina språkkunskaper utan mer som statistik för att se om min engelska förbättrats efter utbytesstudierna. Man gör ett test innan man åker och ett efter att man kommit hem. Pengarna är uppdelade så att man får 70% av totalsumman innan man åker och de resterande 30% när man kommit hem och laddat upp alla dokument på MoL.

I övrigt så fanns inga studieavgifter eller kåravgifter och allt annat var ungefär samma pris som i Sverige, kanske lite billigare. Det enda man kan tänka på innan man åker är att söka CSN för hela året trots att man bara är borta en termin eftersom det tar ett tag att få sina betyg från utbytesuniversitetet och då kan det bli svårt att söka studiemedel här hemma igen.

Boende

Jag bodde i Elms Village som är ett studentboende ungefär en 15–20 minuters promenad från universitetet. Där finns det olika boendialternativ som korridor med delat kök och badrum eller med eget badrum eller mer som en mindre lägenhet som man delar på tre personer. Jag bodde i korridor med delat kök och badrum. Det fungerade bättre än jag trodde. Vi var tio personer men ett kök och två toaletter och två duschrum. Rummen var möblerade och det fanns möjlighet att köpa till ett säng- och ett kökspaket så att man slapp ta med sig täcke, kudde och sängkläder samt köksutrustning. Något att tänka på om man ska bo i Elms Village är att man måste betala en deposition innan man flyttar in på 300£ och hyra för hela perioden man ska bo där direkt när man kommer dit. Jag tyckte att det var jättebra att bo där då det var många utbytesstudenter som bodde där och det var lätt att träffa nya människor. Det fanns också en gemensam yta där man kunde spela biljard och pingis, använda datorer och plugga eller bara hänga. Där fanns det även en mindre affär och tvättstuga.



1 - Elms Village

Universitetet och studierna

Universitetet är väldigt stort och är uppbyggt av massor av gamla vackra byggnader med flera olika ämnesområden att studera. Staden är ganska liten vilket gör att en stor del av alla studenter är utbytesstudenter. Att studera där var lite annorlunda än här hemma. Lärarna är där för att ge dig den informationen du behöver för att studera men resten är upp till en själv. Man behöver ta mer ansvar och det blir större del egenstudier. Höstterminen börjar i september och fortsätter till början av januari men för utbytesstudenterna som bara stannar en termin så slutar terminen i mitten av december. Detta innebär att vi missar tentaperioden som är i januari och vi får inlämningsuppgifter och uppsatser att lämna in i december istället. Så fungerade det för fyra av mina fem kurser jag läste men för en kurs (Bridge Engineering) så blev det en salstenta för oss utbytesstudenter tre dagar efter att terminen slutat då det var det enda sättet att examinera den kursen.

Alla kurser var ju självklart på engelska och det kunde vara svårt ibland men Google Translate blev flitigt använt när det var ord jag inte förstod. Dialekten var också något jag oroade mig för med det gick jättebra. Man vänjer sig snabbt.



Kurser

Alla kurserna jag hade sökt och fått godkända av Per Roald innan jag åkte fanns inte när jag kom dit eller så krockade de med varandra schemamässigt. Det blev en hel del möten med Erasmus-koordinatorn där för att pussla ihop ett schema som fungerade för oss och för KTH. Ett tips för framtida utbytesstudenter är att ta tre 20-poängskurser istället för som jag gjorde, en 20-poängskurs och fyra 10-poängskurser. Det blev många ämnen och hålla reda på samtidigt och det blir lättare att få ihop det med schemat om man tar större kurser. Om man inte hade registrerat sig på kurserna inom två eller tre veckor efter ankomst så blev man avskriven från skolan. Det kan vara värt att ha mailkontakt med sin Erasmuskoordinatorn hos värduniversitetet innan och se till att det kurserna KTH godkänt fungerar för det kan vara svårt att ta reda på det själv.

Staden och landet

Staden överraskade verkligen mig. Den är ganska liten och man kan gå överallt. Alla är väldigt trevliga, hjälpsamma och öppna. Jag trivdes jättebra! Elms Village där jag bodde låg som sagt 15–20 minuters promenad från universitetet och centrum eller stadskärnan låg ytterligare 30 minuters promenad bort. Det gick såklart bussar och det var väldigt låtta då man betalade direkt med kontanter på bussen.

Staden har en väldigt mörk historia med The Troubles vilket var väldigt intressant att lära sig om när man var där. Det kan vara ett tips att kolla upp innan för jag visste ingenting om det innan jag åkte dit. Det finns områden i staden där det fortfarande är lite oroligt men är man där som utbytesstudent så är man som i en universitetsbubbla och rör sig inte i de områdena, enda gången jag var där var jag på en guidad tur.



Fritid och sociala aktiviteter

Det finns massor av saker att göra i Belfast och på Nordirland. Student Union ordnar massor med olika event och fester så det finns alltid något att göra. Det finns också en hel del klubbar man kan gå med i som har allt med språk till idrott att göra Belfast har ett väldigt starkt kulturliv med marknader, livemusik och mysiga pubar.

Rekommendationer och övriga reflektioner

Det enda tipset jag kan ge är, åk! Åk! Åk! Åk! Det här var en av de bästa resorna jag gjort och jag tror att jag behövde miljöombytet efter två intensiva år på KTH och jag fick möjlighet att ladda på med ny energi till sista terminen och exjobbet.