



## Utbyte i Lissabon

### Innan avresa

Jag valde ISEG främst eftersom jag var trött på kylan i Sverige och ville till värmen men inte allt för långt bort. Jag hade hört mycket bra om Portugal sedan tidigare och var taggad på att åka dit.

### Ankomst

Jag kom till Lissabon 2 veckor innan skolan startade. Det var riktigt kul och mysigt att komma dit och bara hitta på kul saker och lära känna staden innan skolan väl började. Veckan innan skolan började hade vi en introduktion som var riktigt värd att gå på främst för att man träffade alla erasmusstudenter som ska gå på skolan.

### Ekonomi

Det var inga obligatoriska avgifter, så länge man inte pluggar portugisiska för det kostade extra. Jag upplevde att man klarade sig bra på CSN inklusive Erasmusbidraget, men jag sökte också ytterligare ett stipendium från Stiftelsen AAA under terminen som jag fick 11000 kr ifrån. Detta stipendium är ett hett tips då det inte krävs något annat än ett personligt brev, CV och en budget som visar hur mycket pengar som saknas, samt att man får pengarna redan i november vilket jag upplevde var väldigt lägligt. Googla på Stiftelsen AAA!

### Boende

Jag bodde i en typisk portugisisk lägenhet på två plan i Bairro Alto. Detta var det perfekta läget med max 15 min promenad från skolan. Vi hittade lägenheten på airbnb där vi lyckades pruta ner den väldigt mycket eftersom vi skulle bo så länge. Jag och en kompis betalade 5000 kr var i månaden för boende och då ingick allt. Det var en riktigt bra deal och om man vill ha ett eget sovrum i stan är det ungefär den summan som gäller.

### Universitetet och studierna

Den största skillnaden var att man läste alla 30 HP parallellt under hela terminen. Detta innebar att tentaperioden i januari blev väldigt kämpig. Jag uppmanar starkt alla som åker dit att njuta ordentligt och hitta på mycket kul under de första 2,5 månaderna för då var det inte alls mycket att göra i skolan och då var även vädret som bäst. December blev lite stressigt då det kändes som att många lärare inte hunnit med allt så att de plötsligt blev tvungna att dubbla tempot under de sista veckorna. Jag upplevde att skolan mer liknade gymnasiet än högskolan i Sverige.

### Kurser

Jag läste följande kurser och kan tillgodoräkna mig alla. Jag skulle rekommendera alla kurserna men samtidigt passa på att varna för historielärares temperament. Hon må verka galen men menar nog väl.

MO-E	Operational Marketing
GF-E	Corporate Finance
IG-E	Principles of Management
GF2-E	Corporate Finance II
HEE-E	Economic and Business History

### **Staden och landet**

Jag älskade staden och landet!! Portugiserna var dessutom otroligt vänliga och hjälpsamma. Något man inte var lika van vid som man tyvärr får vara beredd på som tjej om man åker är att killarna inte har samma respekt för tjejer som i Sverige. Jag upplevde ingenting sådant i skolan eller på restauranger eller andra uppstyrda platser, men när man gick på gatan blev man trakasserad av män som kom fram och levererade otroligt opassande kommentarer varje dag.

### **Fritid och sociala aktiviteter**

Som erasmus-student finns det en mängd olika aktiviteter man kan va med på om man köper ett erasmus-studentkort för ca 200 kr. Det är ett jättebra sätt att träffa andra utbytesstudenter på och se mer av Lissabon. De arrangerar både vinprovningar, surflektioner, weekendresor m.m. Med erasmuskortet får man dessutom ofta rabatt på surflektioner, inträde på klubbar mm. Lissabon har verkligen ett grymt utbud när man ser till restaurang och uteliv samt strandhäng och surf, det var lätt det bästa med utbytet! I början var jag med på aktiviteter anordnade av erasmus men ju mer man lärde känna staden och kompisar desto mer valde vi att hitta på och planera saker själva. Sedan gjorde vi också weekend-resor till Algarve (vilket är ett måste) och Ericeira och Porto, det var helt fantastiskt!

### **Rekommendationer och övriga reflektioner**

Jag har vävt in många tips i texten, men tveka inte att kontakta mig vid ytterligare frågor!