



Ett utbyte där jag utforskar mitt hemland

Innan avresa

Jag sökte främst till Vilnius Gediminas Technical University eftersom mina föräldrar kommer därifrån och jag har spenderat många somrar där som barn. Men också för folket, kulturen och landet! Även om Sverige och Litauen inte befinner sig så lång ifrån varandra (endast 1.5h flyg från Stockholm) så kan det nästan kännas som att man kommit längre bort. Visserligen är vädret i sig i princip likadant. Men folk är annorlunda, kanske mer öppna och välkomnande när det kommer till utbytesstudenter. Och även om det må vara ett litet land (som faktiskt befinner sig i Europas geografiska mittpunkt) finns det mycket att uppleva och se. Och bäst av allt, du behöver inget visum eller vaccinationer när du reser dit.

Ankomst

Jag kom dit två veckor innan skolstart. Många studenter, precis som jag, hade redan börjat anlända för att hitta boende och lära känna staden lite. Vi hade alla fått en mentor och blivit tillagda i en Facebook-grupp innan ankomst, så redan innan introveckan började träffades många studenter och mentorer för att umgås. Veckan innan skolstart organiserades ett mottagande som bl.a. innehöll en guidad tur i huvudstaden Vilnius, aktiviteter och lekar runt om i staden, ett "welcome-party", resa till medeltida slottet "Traku pilis".



"Trakų Pilis" översättning: Traku slott

Ekonomi

Jag fick CSN-bidrag som vanligt plus Erasmus-stipendiet, som är beräknat till ungefär lika mycket som studiebidraget. Det kan låta som att det är helt omöjligt att överleva på utan att ta extra lån. Men sanningen är att jag fick ihop det utan problem. Ibland, om man inte reste alldeles för mycket någon månad, vart det till och med pengar över. Bor man i korridorssrum i de studenthusen som erbjuds är hyran betydligt lägre än i Stockholm. Självklart, blir det dyrare ifall man hyr en lägenhet i city. Däremot kan det vara smart att hitta några Erasmus-studenter som man kan bo tillsammans med, då blir det lite bättre pris (och definitivt roligare). En väldigt stor skillnad mellan Sverige och Litauen är mat- och restaurangpriserna. Att äta lunch på ett lunch-ställe kan kosta så lite som 2.5 euro på en del ställen. Samtidigt kan du få en trevlig middag för ca 10 euro. Därför kunde man ofta utforska de många restauranger som fanns i staden utan att behöva känna att det gör ont i plånboken. Jag själv åt lunch ute ca 2-4 gånger i veckan. När det kommer till kollektivtrafik har de endast bussar, men det positiva är att ett månadskort endast kostar 6 euro, hur bra är inte det?!

Boende

Jag bodde i ett korridorssrum tillsammans med en tjej från Tyskland. Universitetet erbjöd dessa och det var frivilligt att ansöka. Boendet låg gångavstånd från huvudcampus (5-10 min) vilket var otroligt skönt! Däremot fick jag åka in till city (campus ligger 20 min med buss från city) när jag hade lektioner på en annan institution. Boendet var ganska enkelt, huvudsakliga möbler, eget badrum samt ett kök som delades med ett annat rum. Det fanns även tillgång till tvättstuga i samma byggnad. Kostnaden för boendet var ca 150 euro i månaden.

Universitetet och studierna

Universitetet är hyfsat stort. Det går självklart inte lika många studenter där som det gör på KTH. Men det gick tillräckligt många för att det inte ska kännas överbefolkat. De bedriver sin verksamhet främst inom ingenjörsvetenskaperna och de vanligaste är maskinteknik, samhällsbyggnad, transport och datakommunikation. De har även ekonomi, företagsledning, arkitektur och "creative industries". Jag läste allt på engelska tillsammans med både utländska studenter och lokala. Lärarna jag hade, hade inte engelska som modersmål utan var Litauer. Även om jag redan pratade litauiska innan jag kom dit så uppstod det aldrig några stora kommunikationsproblem (jag pratade i princip aldrig litauiska med lärarna). Största skillnaden jag upplevde var att de endast har två tentaperioder per år, en i december-januari och en på sommaren, maj-juni, till skillnad från KTH där vi har fyra. Så naturligt sker allt mycket långsammare i varenda kurs och man läser kanske 5-8 kurser samtidigt, beroende på hur många högskolepoäng varje består av. Sedan, under kursens gång brukar man göra laborationer, kontrollskrivningar eller projekt (även kallat hemläxor) som ger poäng och sedan summeras. Betygssystemet består av betyg från 1-10 där 5 och uppåt är godkänt. Därför, kan man exempelvis få 2 poäng för avklarade laborationer och kanske 1-3 poäng för projektet. Det betyder att när man kommer till tentamen, som exempelvis skulle kunna bestå av 4 poäng, kan det vara så att du redan har ett godkänt i kursen eller att du endast behöver samla in några poäng till för att få ett godkänt eller högre. Jag hade väldigt tur med mitt schema, jag började aldrig tidigare än kl 10.20 och hade inte mer än två föreläsningar/laborationer per dag. Å andra sidan, en av mina kurser var masterkurs, och just denna gick en kväll i veckan, vilket betydde att jag hade en föreläsning kl 18. Men eftersom jag var helt ledig på fredagar kände jag att jag var nöjd ändå.

Kurser

Jag läste kurser från olika institutioner eftersom jag behövde hitta ersättare för en programspecifik kurs. Det gjorde jag, däremot fick jag lägga ihop tre mindre kurser för att ersätta en på KTH. Jag läste även två valbara kurser, en som hette "Urban Studies" och en språkkurs i grundläggande litauiska. Jag läste även kursen Reglerteknik. Och som tydligt ses var kurserna väldigt olika. I en kurs gjorde vi ett projekt där vi stod i en park och lät folk medverka i olika aktiviteter och lekar med rockringar, tennisbollar och hinderbana. En annan kurs var ren teknisk och bedrevs i helt vanlig lektionssal med en svart tavla och vit krita. En skön blandning helt enkelt. Självklart, hade jag fått ett godkännande från programansvarige att jag skulle kunna få mina kurser tillgodoräknade. Annars hade jag förmodligen inte åkt, det hade inte känts värt att behöva läsa upp en missad termin när man ändå läst kurser som motsvarar våra på KTH.

Staden och landet

Staden är mysig och bekväm. Den må vara mindre än Stockholm (strax över en halv miljon invånare) men något studentvänligare. Ska man resa med buss eller tåg finns det alltid bra studentpriser. Eller vill man hyra bil och åka till kusten eller grannländerna kan man även där få bra priser. I Vilnius finns väldigt många barer, stora som små, dyra till riktigt billiga. Det gäller bara att hitta sina favoriter! Detta gäller även kaféer. Men kommer man hit bör man ja passion för mat, och vem har väl inte det? Litauer älskar sin traditionella mat som i sig innehåller mycket potatis och kött, däremot är man vegetarian, har det på senaste tiden öppnats otroligt många anpassade restauranger att jag nog inte kan räkna dem längre. Hur som helst, kommer man hit borde man prova alla de traditionella sopporna, tilltuggen (ex. stekt bröd med ost och vitlök) och maträtterna. En liten detalj som märktes

av efter ett tag var att varenda restaurang hade krokor man kunde hänga upp sina ytterkläder på. Det kan låta konstigt, men tänk på de nästa gång du går ut och äter någonstans i Stockholm. Finns det krokor där du kan hänga upp din långa kappa så att du slipper hänga den på stolen och låta halva ligga på golvet? Det tycker i alla fall jag saknas ofta, men här har de varit finurliga och räddat våra kappar från det blöta eller smutsiga golvet.



”Kepta duona”, översättning: Stekt bröd

Fritid och sociala aktiviteter

Jag friidrottade väldigt mycket på min fritid. Eftersom jag även gjorde det innan jag reste iväg var det naturligt för mig att hitta en tränare där (vilket inte var några problem) och fortsätta träna. Universitetet erbjöd också väldigt många sportaktiviteter. De har sitt egna sportcentrum där man kan skaffa gymkort, ta danslektioner, spela volleyboll, basket eller gå på ”friskis och svettis”-pass m.fl. I anslutning till sportcentret finns även en stor idrottsplats som också har ett utegym. Den traditionella sporten i Litauen är basket, därför är det ett måste att gå på en basketmatch när man besöker landet. Basketkulturen och miljön under en match är oslagbar! Andra aktiviteter som anordnades av universitetet var resor till olika länder och städer. Jag själv åkte till St. Petersburg och Moskva i Ryssland i en vecka. Otroligt rolig och upplevelserik! Den kan jag starkt rekommendera. Andra ställen det anordnades resor till var Auschwitz, Riga, Tallinn, Lappland i Finland, Warszawa, Litauens kuststäder Klaipeda och Nida, Siauliai som har en ovanlig korskulle och Minsk är exempel på resor man kunde göra.



”Kryžiu kalnas” översättning: Korskullen

Även i Vilnius organiserade de så man kunde gå till presidentpalatset och parlamentet. De hade även ett program som nu varit aktivt i ca 6 år där de tillsammans med både Erasmus-studenter och lokala går till barnsjukhuset och besöker cancersjuka barn. I år gjorde de en pjäs för barnen som de spelade upp för de på sjukhuset. Med andra ord, det gäller bara att ha vilja och man kan vara hur delaktig man vill. Att få kontakt med andra studenter är inte några problem. Vi åker ju iväg för att träffa nya människor och uppleva nya erfarenheter!