



## Utbytesstudier på ISEG i Lissabon - Fastighetsutveckling

### Innan avresa

Jag sökte till Lissabon för att jag tidigare besökt Portugal och en liten kuststad utanför Lissabon som heter Cascais. Klimatet och att Portugal ligger i Europa lockade mig mest, att kunna få ha en höst med förlängd sommar samtidigt som man inte behöver flyga längre än några timmar så vänner och familj kunde komma och hälsa på. I förberedelser behövdes inget särskilt göras i och med EU så allt flöt på väldigt smidigt, samma bankkort, samma telefonabonnemang osv.

### Ankomst

Jag kom till Lissabon två veckor innan skolstart, alltså 2/9 vilket var en perfekt start. Man hann upptäcka staden lite under några fria dagar, ha en bonussemester efter Sveriges sommar och lite tid att lära känna folk och hinna "resa" lite (besöka närliggande städer). Mottagningen på skolan var inget jätteanordnat, jag deltog på en introdag som var rätt kul och välbesökt av andra utbytesstudenter. Lite visning av skolan, sedan bussar till en "Sunset cruise" som var ett stort fartyg som det blev fest på så det kan vara kul att gå på. I övrigt deltog vi inte på jättemycket som skolan anordnade, men det fanns en del event under terminen om man skulle vilja gå på sådant.

### Ekonomi

Ekonomiskt har man ett väldigt gott utbyte i Portugal och man lever väldigt bra som svensk där i och med att deras prisbild är väldigt mycket lägre. Restauranger är avsevärt mycket billigare, likaså att gå ut på barer och klubbar är mycket billigare än övriga Europa vilket är en stor bonus!! Jag fick bidrag och stipendium vilket man klarade sig riktigt bra på och då hade vi ändå en relativt hög hyra för att vara Lissabon (ca 5000 kr/månad).

### Boende

Jag och Lucas från parallell-programmet Fastighet och finans ordnade boende tillsammans, och tillsammans med två bekanta ifrån Lunds Universitet vilket var jättekul. Vi hyrde ett varsitt rum i en större gemensam lägenhet genom Uniplaces så vi fyra svenskar bodde tillsammans med två italienskor, en tysk och en holländska vilket var väldigt roligt och lärorikt. Lägenheten i sig var inte så förtjusande, blev väldigt kall från november till att vi åkte hem i januari för dom har ingen isolering eller värmesystem så det ska man tänka på innan man bokar boende, kolla upp vad dom har för värmesystem. Lägenheten låg precis vid Cortes Inglés lite ovanför stadskärnan vilket var ett jättebra läge, området intill heter Saldanha och är främst ett bostadsområde, typ Vasastan eller motsvarande så det området kan starkt rekommenderas. Tunnelbana tog en överallt i stort sett och annars kan man gå typ överallt i stan med lite tålamod.

Vi bodde precis ovanför Parque Eduardo vilket är en stor anordnad park mitt i Lissabon man måste besöka, vi spelade paddel på en klubb där och satt och pluggade på Linha D'Água (se bild nedan), dit måste alla gå!



### **Universitetet och studierna**

Vi läste på ISEG vilket är en Management och Economics skola, all undervisning på engelska och kurser i portugisiska finns men vi tog ingen sådan. Skolmässigt var det mer likt svenskt gymnasium, många lektioner, mycket tid i skolan och yngre klasskompisar. Lärarna var duktiga och alla bra på engelska.

### **Kurser**

Jag läste Economics 1, Corporate Finance 1, Information Technology, Management och Operational Marketing. Främst för att jag såg att tidigare utbytesstudenter från mitt program gjort det så då valde jag dom för enkelhetens skull, samt att jag visste att dom skulle gå att få tillgodoräknade. Alla kurser var värda att läsa och dom var till viss del repetition från tidigare kurser vi läst.

### **Staden och landet**

Staden är toppen, alltid rörelse i Bairro Alto, supermånga bra restauranger i ett väldigt trevligt område som heter Principe Real. Klubbar fanns det gott om också och kulturen är lite senare som många sydeuropeiska länder. Man äter middag vid 22 och går ut på klubb vid 02 så blir många sena nätter vilket är kul! Prisbilden är väldigt förmånlig och man kan få väldigt mycket för pengarna.

Vi reste till Algarvekusten en helg, hyrde bil på fredagen och körde dit till ett AirBnB vilket var jättekul, helt klart värt att åka dit när sommarvädret fortfarande råder. Vi tog även buss till Porto som också är jättekul att besöka. Regnigt och kallt i november så kanske att man ska åka dit i oktober typ. Vi var också i Sintra (närliggande stad, 30 min med tåg) där vi gick upp till slottet som ligger högt över staden med otrolig utsikt. Vi kom dit en molnig dag så vi såg ingenting, men på andras bilder såg det

jättefint ut så kolla väderleksrapport innan.



Här är motsatt sida av Lissabon, dit tar man en turbåt på 10 min vilket rekommenderas!

#### **Fritid och sociala aktiviteter**

Vi spelade paddel, tränade, va ute på restauranger, lagade mat, gick runt i stan och pluggade en del, tittade på bio och liknande. Mest hängde vi med andra skandinaver så inte så många från skolan.

#### **Rekommendationer och övriga reflektioner**

Åk till Sintra, Porto, Algarve och Azorerna missade vi men det såg väldigt häftigt ut!

Ät på Coyo Tacos, Valdo Gatto (pizza), Ramiro (otroliga skaldjur), Oriente (asiatisk food court med all tänkbar asiatisk mat till en billig peng), Forno d'Oro (italiensk), Mini Bar Teatro (lite mer fine dining men till bra pris), Fauna & Flora (brunch), Pasteis de Belém (en producent av natas som är en portugisiskt bakverk som är superbra, bäst från just detta ställe, även en fin stad typ 5 minuter med tåg från Lissabon), O Trevo (bifanas, typ portugisiska hamburgare, väldigt gott).

Klubbar: K Urban Beach, Lux, Kremlin osv